



Alblasserdam – 13 oktober 2024

Roem en eer

Romeinen 5:1-5
proeve van CV

1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnd uit geloof, zouden vrede hebben naar God toe, door onze Heer Jezus Christus,

2. door Wie wij ook de toegang hebben verkregen in geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in verwachting van de heerlijkheid van God.

3. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking volharding bewerkt,
4. de volharding echter beproefdheid, de beproefdheid echter verwachting.
5. De verwachting nu maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door heilige geest, die ons gegeven wordt.

Roem en eer

Romeinen 16:25

Hem nu, Die in staat is jullie standvastig te maken,
in overeenstemming met

mijn evangelie (1-4, rechtvaardiging door geloof)
en
de herautsboodschap van Christus Jezus, (5-8 verzoening)

in overeenstemming met
de onthulling van een geheimenis,
dat in eonische tijden verzwegen is



evangelie is kracht van
God tot redding voor
ieder die gelooft

Rom.1:16,17

geloof (vertrouwen op)
= aanneming van wat verwacht
wordt en overtuigd zijn van wat
(nog) niet gezien kan worden

Hebreeën 11:1



geloof, van wie?

geloof *van* Jezus Christus

uit geloof - 1:16

het geloof van Jezus Christus - 3:21

het geloof van Jezus - 3:26

toegang verkregen door het geloof - 5:2



en wij?

ons geloof

....tot geloof - 1:16

op allen en over allen die geloven - 3:22

geloof in Zijn bloed - 3:25

gerechtvaardigd zijnd uit geloof - 5:1

‘wij dan, gerechtvaardigd
zijnd uit geloof’

wij worden *door God*
rechtvaardig verklaard
door het geloof
van Jezus Christus

en wij geloven – vrucht
van de geest van God



wat zegt Leviticus?
(en Hij roept)

gerechtigheid

(Rom.1-4)

zondoffers (Lev.4)

-> volk + individu
staan recht v. God

God in hun midden

moesten gebracht

geen veroordeling
voor de offeraar

gerechtigheid

(Rom.1-4)

zondoffers (Lev.4)

-> volk + individu
staan recht v.God

God in hun midden

moesten gebracht

geen veroordeling
voor de offeraar

vrede

(Rom.5-8)

vredeoffers (Lev.3)

toegang tot God

omgang met God

konden gebracht

offeraar ook zelf
deel aan offer

mogen vrede
hebben
naar God toe

*verzoening, geheim van het
goede nieuws is :*

*God was in Christus de wereld
met Zich verzoenend en rekent
hun de krenkingen niet aan*



rechtvaardiging
verzoening
nieuwe mens zijn
en -->

*door onze Heer
Jezus Christus*

Rom. 5:1,11

door Wie wij ook
de toegang hebben
in het geloof

toegang:
naartoe-voering



tot in deze genade

...welke?

...voor wie?





welke genade:

*verzoend te zijn
met God!*

voor wie?

- > vijanden, die alles verspeeld hadden
- > doet vijandschap weg
(niet ongerechtigheid)



hoe dan?

door de dood van Gods Zoon



wat zijn de resultaten?

brengr je vrede en
in nabijheid
van God, de Vader



onze onnatuurlijke afkeer van God verdwijnt
totaal en onze verzoende harten worden
gevuld met verlangen naar en intense liefde
tot onze God en Vader

toegang was in
geloof,
door Hem



tot in deze genade
waarin wij staan



GODS LIEFDE IS

NIET TE VERDIENEN

EN NIET TE VERSPELEN

3 x roemen: v.2,3,11

3 x verwachting: v.2,4,5

wij mogen roemen op
de verwachting van

de heerlijkheid van God



en niet alleen dat



wij mogen ook
roemen in de
verdrukkingen



Wat zal ons scheiden van de liefde van
God in Christus Jezus? Verdrukking of
benauwdheid of vervolging of honger of
naaktheid of gevaar of het zwaard?

basis voor het roemen:

waarnemend, dat
de verdrukking
volharding bewerkt

= 1^e vrucht



Gethsemane; oliepers

en de volharding
beproefdheid

= 2^e vrucht



want er moeten ook sekten onder jullie
zijn, opdat ook *de beproefden* ook
openbaar worden onder jullie.1 Kor.11:19

de beproefdheid
echter *verwachting*



elpis, elpizo

*verwachting,
verwachten*

prosdokia =

hoop

prosdokeō =

hopen



de verwachting echter
maakt niet te schande

**GOD VERVULT
NIET AL JOUW
WENSEN...**

**...MAAR WEL
ZIJN BELOFTEN!**

visje


www.visjesteren.nl

waarom is dat zo?

omdat *de liefde van God* in ons hart uitgegoten is door heilige geest die ons gegeven wordt



2 x liefde van God: vers 5,8