

### **Benodigheden:**

- Laptop / USB-stick
- Beamer / groot televisiescherm
- HDMI kabel / aansluiting netwerk, stroom
- PowerPoint presentatie "Als eerste uitgekozen"
- Uitgeprinte tekst en werkvolgorde "Als eerste uitgekozen"
- Uitgeprinte werkbladen "Als eerste uitgekozen" (A4-formaat, niet te dun papier)
- Viltstiften, glitterstiften, potloden, puntenslijper, gum
- Zelfklevende versiersels (glittersteentjes, stickertjes)
- Bekertjes, limonade, wat lekkers

## **ALS EERSTE UITGEKOZEN - 2Tessalonicenzen 2:13a**

### *Gebed*

1. Wat betekent 'een geluksvogel zijn'? ...

2. Dank jullie voor het antwoord.

Een 'geluksvogel' is geen nieuwe vogelsoort, maar het is iemand die vaak geluk heeft. Nu is 'geluk hebben' natuurlijk wel leuk, alleen dat is meestal maar eventjes zo. Bij God werkt dat heel anders. Hij maakt je op een andere manier gelukkig en dat geluk gaat nooit meer voorbij.

### **3. VERHAALTJE uit de praktijk**

4. 'Papa, u vertelde ons de vorige keer dat u genade-training krijgt van God,' zegt Sara.

'Ja, dat klopt, Sara,' zegt Benjamin, 'ik ben ook nog aan het leren.'

'Wat was u ook alweer aan het leren, papa?' vraagt Joas.

'Ik weet het nog, pap. Mag ik het zeggen?'

'Oké, vertel het dan maar, Sara.'

'U vertelde dat God u door de genade leert, hoe u op Zijn manier met andere mensen om kan gaan.'

'Dat heb je goed onthouden, Sara. En ik ben daar erg blij mee, want van mijzelf kan ik dat helemaal niet.'

'Dat vind ik wel eerlijk, papa.'

'Wat vind je eerlijk, Joas?'

'Nou, dat u gewoon zegt dat u het niet kunt.'

'Dank je wel, Joas, maar zo is het gewoon. Niemand kan dat van zichzelf.'

'Dus ik kan het ook niet van mijzelf, hè papa?'

'Klopt Joas, je hebt God nodig om te veranderen vanbinnen.'

5. 'Papa? Heeft de school van God ook een naam?'

Benjamin lacht. 'Welke naam zou jij aan de school van God geven, Joas?'

'Nou, ik weet wel een mooie naam, pap.'

'Ik ben benieuwd,' zegt Benjamin, 'jij bent altijd zo goed in namen verzinnen.'

'Ik denk dat "de genadeschool" wel een goede naam is.'

'Heel mooi, Joas, dat denk ik ook.'

'Dus u zit op de genadeschool.'

Benjamin knikt. 'Inderdaad, en mama ook. Wij krijgen allebei genade-training.'

'Ja mama? Krijgt u ook genade-training?' vraagt Sara.

Naomi knikt. 'Helemaal waar, Sara, dat klopt. Ik krijg net zo goed onderwijs van God.'

6. 'Wilt u ons nog meer vertellen over de genadeschool, papa?' vraagt Sara.  
'Natuurlijk,' zegt Benjamin, 'graag zelfs. De genadeschool is geen gewone school, want je krijgt van God heel andere oefeningen.'  
'Wat voor oefeningen krijg je dan?'  
'Nou, we hebben het er al een beetje over gehad, hè? God gaat ons veranderen. Net zoals een pottenbakker dat doet met klei.'  
'En wat gebeurt er dan, pap?'  
'Nou, door de dingen uit de Bijbel verandert God je hart. En als je hart verandert, dan ga je dingen op een andere manier bekijken. En daardoor ga je anders over dingen nadenken. En als je anders over dingen gaat nadenken, dan ga je jezelf op een andere manier gedragen. Dus dat doet God dan allemaal met jou.'  
'En is de genadeschool de beste school die er bestaat?' wil Joas weten.  
'Jazeker,' zegt Benjamin, 'een betere school bestaat niet.'  
'En waarom dan niet, papa?' vraagt Sara.  
'Nou, als er één ding is waar je blij van wordt, dan is het wel van de genade.'
7. 'Maar wat is dat nou precies, genade? Weet u dat, mama?' vraagt Sara.  
Genade betekent dat je iets voor niets krijgt waar je blij van wordt,' zegt Naomi.  
'Dus God geeft iets voor niets, dat rijmt!' roept Joas.  
'Heel goed Joas,' zegt Naomi. 'Door de genade krijg je blijdschap in je hart. En weten jullie waarom?'  
Sara en Joas willen dat wel weten.  
'Omdat je door de genade gaat begrijpen hoe gelukkig je bent,' zegt Naomi dan.  
'O, dus God maakt ons gelukkig, mama?' vraagt Sara.  
'Ja, want omdat Hij Zelf gelukkig is, gaat Hij iedereen gelukkig maken. En daarom maakt Hij ons rijk.'  
'Heeft God dan zoveel centjes?'  
'Nee hoor, Joas, Hij heeft daar helemaal geen geld voor nodig. God is rijk omdat Hij zoveel liefde heeft, dat Hij Zijn Zoon aan de mensen geeft.'  
Sara en Joas denken na. Ja, daar hebben ze wel eens van gehoord.  
'En dat is de Here Jezus, hè mama?' zegt Sara.  
'Inderdaad,' zegt Naomi, 'en dat heeft God tweeduizend jaar geleden al gedaan.'  
'Is dat al zo lang geleden?' vraagt Joas.  
Naomi knikt. 'Ja, en daardoor zijn wij nu rijk geworden.'  
'Maar hoe dan, mama?' vraagt Sara.  
'Omdat de Heer gestorven is en opgestaan en leeft!'
8. 'Dus wij zijn rijk omdat de Here Jezus is opgestaan? Hoe kan dat dan, mama?' vraagt Joas.  
'Dat komt,' zegt Naomi, 'omdat de Heer nooit meer dood zal gaan.'  
'Maar wat hebben we daar dan aan?' vraagt Sara.  
'Nou, wat God met de Here Jezus heeft gedaan, dat zal ook met alle andere mensen gaan gebeuren.'  
'Dus iedereen krijgt een keer zo'n leven, net zoals de Here Jezus?'  
'Ja,' zegt Naomi, 'dat klopt Joas, alleen niet alle mensen tegelijk. Want de mensen die nu al geloven, komen het eerste aan de beurt.'  
'O, dan boffen wij,' zegt Sara.

‘Helemaal waar,’ zegt Naomi, ‘wij zijn enorme bofkonten, omdat God ons als eersten heeft uitgekozen. En we krijgen nog veel meer, allemaal rijkdom in de hemel.’

‘Maar natuurlijk niet omdat we zelf zo goed zijn,’ zegt Benjamin, ‘want bij de genade krijg je ...?’

‘Ik weet het, papa,’ zegt Joas, ‘bij de genade krijg je iets voor niets en daar word je blij van.’

‘Precies,’ zegt Benjamin, ‘en als je gelooft dat de Here Jezus gestorven is en opgestaan en leeft, dan heeft God daarvoor gezorgd.’

9. ‘Ik denk dat ik het helemaal snap,’ zegt Joas.

‘O ja, Joas?’ vraagt Benjamin. ‘Kun je dat uitleggen?’

‘Nou Pietje, mijn parkietje, hebben we ook uitgekozen in de winkel, pap.’

‘Dat is waar, Joas, en wilde je daar nog wat meer over vertellen?’

‘Ja, want op dezelfde manier heeft God ons ook uitgekozen. En daarom zijn wij geluksvogels.’

‘Wat een mooi voorbeeld, Joas. Je hebt er goed over nagedacht,’ zegt Benjamin.

Joas knikt. ‘En later komen die andere vogeltjes dan aan de beurt toch, pap?’

‘Precies Joas, want God, onze Vader, zal er voor gaan zorgen dat iedereen gelukkig wordt.’

‘Daar ben ik blij om,’ zegt Joas, ‘want ik vond het best wel een beetje zielig dat die andere vogeltjes nog in de winkel moesten blijven.’

‘Dat snap ik, Joas, het is het mooiste als alle vogeltjes een fijn thuis krijgen.’

‘Ja,’ zegt Joas, ‘maar daar gaat God dan voor zorgen, hè pap?’

‘Gelukkig wel,’ zegt Benjamin. ‘De God gaat ervoor zorgen dat iedereen een keertje thuiskomt bij Hem. En daar gaat Hij ons voor gebruiken.’

## 10. IN GESPREK-JE

11. Joas bedenkt een naam voor de school van God. Welke naam was dat? ...

12. Wat vind je ervan dat Benjamin gewoon eerlijk zegt dat hij zelf niet op Gods manier met andere mensen kan omgaan? ... En waarom vind je dat? ...

13. Maakt God de mensen gelukkig met geld of doet Hij dat op een andere manier? ... Op welke manier doet God dat dan? ...

14. Maak deze zin eens af:

God is rijk omdat Hij zoveel liefde heeft, dat Hij Zijn Zoon aan de mensen ...?

15. Genade betekent dat je iets voor niets krijgt waar je blij van wordt. Maar wat krijg je dan van God? ... En wat heeft God nog meer beloofd? ...

16. Over de apostel Paulus heb je misschien wel eens gehoord? Hij schreef veel brieven en die brieven zijn later Bijbelboeken geworden. In één van deze brieven staat:

“Vrienden, de Heer houdt van jullie. Ik dank God altijd voor jullie, ik kan niet anders.

Want God heeft jullie als eersten uitgekozen om gered te worden.” <sup>2Tes.2:13a</sup> [BGT]

Hier heeft Paulus het erover dat God mensen uitkiest. Dus je boft maar als God je als eerste heeft uitgekozen. Je bent een geluksvogel als je nu al mag geloven dat de Here Jezus gestorven is en opgestaan en leeft. En dat je, samen met alle andere gelovigen, als eerste aan de beurt komt om dat leven ook te krijgen. Maar uiteindelijk zal God alle mensen redden. Iedereen zal bij God thuiskomen en daar gaat Hij de gelovige mensen voor gebruiken.

## 17. QUIZ

### 18/19. Vraag 1: Door de genade krijg je blijdschap in je hart:

- A) omdat je altijd blij moet zijn als je gelooft.
- B) omdat je door de genade gaat begrijpen hoe gelukkig je bent.

Wie kiest er voor antwoord A?

Wie kiest er voor antwoord B?

Het goede antwoord was **antwoord B)** Door de genade krijg je blijdschap in je hart omdat je door de genade gaat begrijpen hoe gelukkig je bent.

### 20/21. Vraag 2: Als je gelooft dan ben je rijk:

- A) omdat je het dan nooit moeilijk zult hebben.
- B) omdat je weet dat God je hetzelfde leven gaat geven als Hij aan de Here Jezus gaf.

Het goede antwoord was **antwoord B)** Als je gelooft ben je rijk omdat je weet dat God je hetzelfde leven gaat geven dat Hij aan de Here Jezus gaf.

### 22/23. Vraag 3: Je komt als eerste aan de beurt om gered te worden:

- A) omdat God je uitgekozen heeft.
- B) omdat je zelf voor de Here Jezus hebt gekozen.

Het goede antwoord is **antwoord A)** Je komt als eerste aan de beurt om gered te worden omdat God je uitgekozen heeft.

### 24/25. Vraag 4: Je bent een geluksvogel:

- A) omdat je nooit een pechvogel bent.
- B) omdat je nu al mag geloven dat de Here Jezus gestorven is en opgestaan en leeft.

Het goede antwoord was **antwoord B)** Je bent een geluksvogel omdat je nu al mag geloven dat de Here Jezus gestorven is en opgestaan en leeft.

### 26/27. Vraag 5: God gaat ervoor zorgen dat:

- A) alleen de mensen die nu al geloven bij Hem thuis zullen komen.
- B) alle mensen bij Hem thuis zullen komen en daar gebruikt Hij de gelovige mensen voor.

Het goede antwoord was **antwoord B)** God gaat ervoor zorgen dat alle mensen bij Hem thuis zullen komen en daar gebruikt Hij de gelovige mensen voor.

## 28. NAPRATEN en dankgebed

- Heeft iemand jou wel eens iets heel moois beloofd? ... En wat werd je daarvan? ...

Dank jullie wel, fijn dat we het hier met elkaar over hebben gehad. Als iemand je iets heel moois beloofd, dan kun je daar erg blij van worden. En dat heeft God ook gedaan. Hij heeft je iets heel moois beloofd, want Hij gaat met jou hetzelfde doen als wat Hij met de Here Jezus heeft gedaan. Hij zal ervoor zorgen dat je hetzelfde leven krijgt als de Here Jezus heeft gekregen. Zullen we God, onze Vader, daarom samen bedanken voor wat Hij allemaal beloofd heeft?

## **29. LIMONADE met wat lekkers**

### **30. WERKJE & afsluiting**

Uitgeprinte werkbladen “Als eerste uitgekozen”: geef kleur, versier of schrijf er wat bij.

Afsluiting: Fijn dat jullie er waren! De volgende keer zegt Joas dat hij een pechvogel is. Hij is teleurgesteld en boos. Zou Gods genade-training hem daarbij kunnen helpen?