

## HET ONDERWIJS VAN GOD - 1Tessalonicenzen 4:9

*Wat is onderwijs en waarom krijg je dat? ...*

Op school krijg je les van een meester of een juf en je leert daardoor veel dingen. Maar het onderwijs dat je van God, onze Vader, krijgt, gaat op een heel andere manier dan je gewend bent.

De apostel Paulus schreef veel brieven en dat zijn later Bijbelboeken geworden. Dat komt omdat hij deze dingen van God en van de Heer aan de volken moest vertellen. In één van zijn brieven staat:

“Ik hoef jullie niet te schrijven dat jullie van elkaar zouden houden.

Want dat heeft God Zelf jullie al geleerd.” <sup>1Tes.4:9</sup>

Hier heeft Paulus het erover dat de gelovigen dingen van God geleerd hadden. Ze kregen dus onderwijs van God.

### **VERHAALTJE uit de praktijk**

Sara en Joas zitten met hun vader te praten.

‘Wat hebben jullie vandaag gedaan?’ vraagt Benjamin.

‘We zijn naar school geweest, pap,’ zegt Sara, ‘en daarna ging ik bij een vriendin spelen.’

‘En jij, Joas? Jij bent vandaag toch voor de eerste keer naar de training van de voetbal geweest?’

‘Ja, dat klopt, papa,’ zegt Joas, ‘en ik heb twee doelpunten gemaakt! De trainer vond dat ik goed geoefend had.’

Benjamin steekt zijn duim omhoog. ‘Top Joas! Nou, dan zal je wel veel geleerd hebben.’

Joas knikt.

‘Papa?’ vraagt Sara. ‘Mag ik u iets vragen?’

‘Natuurlijk Sara, vraag maar raak.’

‘Bent u ook nog aan het leren?’

Benjamin knikt. ‘Ja, ik ben ook nog aan het leren, Sara, alleen ik krijg wel een andere training dan Joas. Proberen jullie maar eens te raden wat voor training dat is.’

‘Uhm, geen idee, pap,’ zegt Joas.

‘Ik weet het ook niet,’ zegt Sara.

‘Oké, dan zal ik het maar verklappen. De training waar ik het over heb heet genade-training.’

‘Hè?’ zegt Joas verbaasd. ‘En wie geeft die training dan?’

‘Die training krijg ik van God, Joas.’

‘O,’ zegt Sara, ‘dat is bijzonder! Dus u krijgt genade-training?’

Benjamin knikt. ‘Inderdaad, en dat is de beste training die er bestaat.’

‘Is dat zo, papa? Nou, dan wil ik die training ook wel krijgen. Misschien ga ik dan wel beter voetballen,’ zegt Joas.

‘Met de genade werkt het nét een beetje anders, Joas, maar dat leg ik je nog wel eens uit.’

‘En wat vindt u daar dan van, papa, om genade-training te krijgen?’

‘Daar ben ik heel erg blij mee, Sara.’

‘En waarom bent u daar dan zo blij mee?’

‘Omdat God mij door de genade leert, hoe ik op Zijn manier met andere mensen om kan gaan. Want van mijzelf kan ik dat helemaal niet.’

'Aha,' zegt Sara, 'dus eigenlijk zit u op school bij God?'

'Ja zoiets, daar lijkt het wel op.'

'O, maar dan zit u wel lang op school, zeg!'

'Dat klopt, Joas, en ik leer er iedere dag nog steeds wat bij. Dat komt omdat God liefde is en er is zoveel van Zijn liefde te leren.'

'Maar papa, u bent toch véél ouder dan wij?'

'Nou ja,' zegt Benjamin met een knipoog, 'zo oud ben ik toch ook weer niet ...?!'

'Jawel!' roept Joas plagend.

Benjamin lacht. 'We zijn nooit te oud om te leren, Joas. En op school bij God raken we nooit uitgeleerd.'

## QUIZ

*Vraag 1: Hoe heet de apostel die de brief aan de Tessalonicenzen schreef?*

A) Paulus

B) Petrus

Wie kiest er voor antwoord A?

Wie kiest er voor antwoord B?

Het goede antwoord was *antwoord A*) De apostel die de brief aan de Tessalonicenzen schreef was Paulus.

*Vraag 2: Wat schreef Paulus aan de Tessalonicenzen over de liefde en van elkaar houden?*

A) Dat hij er niet over hoefde te schrijven, want dat snapten ze al van zichzelf.

B) Dat hij er niet over hoefde te schrijven, want God had ze dat al onderwezen.

Wie kiest er voor antwoord A?

Wie kiest er voor antwoord B?

Het goede antwoord was *antwoord B*) Paulus schreef aan de Tessalonicenzen dat hij er niet over hoefde te schrijven, want God had ze dat al onderwezen.

*Vraag 3: "In liefde met elkaar omgaan", waar heeft dat mee te maken?*

A) Met heel hard je best doen om altijd lief te zijn.

B) Met leren hoe je op Gods manier van mensen houden kunt.

Wie kiest er voor antwoord A?

Wie kiest er voor antwoord B?

Het goede antwoord was *antwoord B*) "In liefde met elkaar omgaan" heeft te maken met leren hoe je op Gods manier van mensen houden kunt.

*Vraag 4: Waarom zou het onderwijs van God met liefde te maken hebben?*

A) Omdat God Zelf liefde is.

B) Omdat we van elkaar moeten houden, want anders straft God ons.

Wie kiest er voor antwoord A?  
Wie kiest er voor antwoord B?

Het goede antwoord was *antwoord A*) Het onderwijs van God heeft met liefde te maken omdat God Zelf liefde is.

*Vraag 5: Wie kun je bedanken als je in liefde met elkaar hebt leren omgaan?*

- A) Je kunt elkaar bedanken.
- B) Je kunt alleen God bedanken, want Hij zorgt ervoor dat je dat kunt.

Wie kiest er voor antwoord A?  
Wie kiest er voor antwoord B?

Het goede antwoord was *antwoord B*) Je kunt alleen God bedanken als je in liefde met elkaar hebt leren omgaan, want Hij zorgt ervoor dat je dat kunt.

## **IN GESPREK-JE**

De voetbaltrainer van Joas vond dat hij goed geoefend had.  
*Doe jij wel eens oefeningen om iets te leren? ...*  
*Vertel daar eens wat over? ...*

*Krijgt de vader van Sara en Joas ook training? ...*  
*En hoe heet die training dan? ...*

*Wist jij dat grote mensen ook nog steeds aan het leren zijn? ...*  
*En wat vind je daarvan? ...*

Benjamin zegt dat God hem door de genade leert, hoe hij op Zijn manier met andere mensen om kan gaan. *Waarom zou het fijn kunnen zijn om dat te leren? ...*

Maak deze zinnen eens af:  
*Je bent nooit te oud om te ...?*  
*En op school bij God raak je nooit ...?*

God wil ons leren hoe we in liefde met elkaar kunnen omgaan. Hoe we op Zijn manier van andere mensen kunnen houden, want dat kunnen we niet van onszelf. En daarom krijgen we genade-training van God. Juist omdat we het zelf niet kunnen.

*Zullen we God, onze Vader, daarom bedanken voor wat Hij ons allemaal aan het leren is? ...*

## **Geef kleur en versier doe-blad**