

BIJBELONDERWIJS

GENADE-TRAINING

Deel 2



Evangelie Om Niet

GENADE-TRAINING

Deel 2

Evangelie Om Niet

Colofon

Titel: Genade-training, deel 2

© 2024 Inge van Wijnen

Verschijningsdatum: september 2024

Uitgever: Stichting Evangelie Om Niet, Papendrecht

Samenstelling & vormgeving: EON

Proeflezen: Mathilde Garretsen

Fotomateriaal © via Canva

ISSN 3050-4996

NUR 707

INHOUD

Inleiding	5
De theorie en de praktijk	7-16
Bijbeltekst	7-8
Verhaaltje uit de praktijk	8-13
In gesprek-je	13-14
Vragen	14-15
Napraten	15-16
Antwoorden	16-17
Geest en leven	18-31
Bijbeltekst	19
Verhaaltje uit de praktijk	19-28
In gesprek-je	28-29
Vragen	29-30
Napraten	30-31
Antwoorden	31
Vragen om goede dingen	32-44
Bijbeltekst	33
Verhaaltje uit de praktijk	33-41
In gesprek-je	41
Vragen	42
Napraten	43
Antwoorden	43-44

De Heer is Overwinnaar	45-57
Bijbeltekst	46
Verhaaltje uit de praktijk	46-54
In gesprek-je	54
Vragen	55-56
Napraten	56
Antwoorden	57
De scheidsrechter in je hart	58-70
Bijbeltekst	59
Verhaaltje uit de praktijk	59-67
In gesprek-je	67-68
Vragen	68-69
Napraten	69-70
Antwoorden	70

De bijbelteksten zijn een voor kinderen aangepaste versie van concordante vertaling.

INLEIDING

Dit blaadje kun je samen met een begeleider doornemen. Het gaat over het onderwijs van God; de dingen die in de Bijbel staan. Dat heeft altijd met liefde te maken, omdat God Zelf liefde is. Je leert op Gods manier met andere mensen omgaan, maar dat kun je niet van jezelf. Daarom krijg je genade-training (Tit.2:11,12). Bij de genade krijg je iets voor niets en daar word je blij van. God maakt je op een andere manier gelukkig en dat geluk gaat nooit meer voorbij.

Alles in dit blaadje kun je zelf kleur geven en versieren.

THEORIE EN DE PRAKTIJK

Efeze 2:10



Wat betekent ‘voorbereiden’?

Iets voorbereiden betekent iets van tevoren gereed- of klaarmaken. Of iets van tevoren vertellen. Zoals bijvoorbeeld een meester of een juf een les goed voorbereidt. Of bijvoorbeeld een ouder iemand voor een afstapje waarschuwen, want dan zal die persoon minder snel vallen.

De apostel Paulus schreef veel brieven en die brieven zijn later bijbelboeken geworden. Dat komt omdat hij deze dingen van God en de Heer aan de volken moest vertellen. In één van deze brieven staat:

“Want wij worden door God gemaakt.
In Christus Jezus zijn we nieuwe mensen
geworden, die Hij goede werken laat doen.
Deze werken worden door God van tevoren
gereeedgeemaakt, zodat we daarin zullen
wandelen.” ^{Ef.2:10}

Je wordt door God gemaakt. Hij wil je gebruiken om iets van Zijn genade aan andere mensen te laten zien. En dat bereidt Hij heel goed voor! Hij verandert je zodat je, zodat je de goede werken kunt gaan doen die Hij van tevoren gereedmaakt.

VERHAALTJE uit de praktijk

‘Papa?’ vraagt Joas. ‘U vertelde ons dat u genade-training krijgt van God (Genade-training deel 1).’

‘Dat klopt, Joas,’ zegt Benjamin. ‘Wil je daar wat over vragen?’

Joas knikt. ‘Wilt u ons wat meer vertellen over de oefeningen die we dan krijgen?’

‘Ja hoor, dat is goed. Maar eerst wil ik jullie het volgende vertellen Sara en Joas: er is een theorie en een praktijk gedeelte.’

Joas snapt het niet. ‘Wat is dat dan?’ vraagt hij.

‘Ik denk dat ik het weet,’ zegt Sara. ‘Mag ik het aan Joas uitleggen, pap?’

‘Maar natuurlijk, Sara, ga je gang.’

‘Oké, voor mijn verkeersdiploma moest ik toch allemaal dingen leren?’ vraagt Sara aan haar broertje.

‘Ja,’ zegt Joas, ‘dat weet ik nog.’

‘Nou, alles wat je uit een boek leert heet “theorie”.’

‘O,’ zegt Joas.



‘En daarna leer je die dingen nog beter, als je op de fiets gaat oefenen in de praktijk,’ zegt Sara. ‘Begrijp je het nu, Joas?’



‘Aha,’ zegt Joas, ‘zit dat zo? Ja, dan snap ik het wel.’

‘Dat heb je goed aan Joas uitgelegd, Sara, dank je wel,’ zegt Benjamin.

‘Maar wisten jullie dat de theorie en de praktijk allebei belangrijk zijn bij Gods genade-training?’

Joas zucht diep.

‘Waar moet je nu zo diep van zuchten, Joas?’

‘Nou, ik denk dat ik wel even genoeg theorie over de genade heb gehad, papa. Ik heb toch al geleerd wat genade betekent? Dat is dat je “iets voor niets krijgt en daar blij van wordt”, dus ... wanneer mag ik nu eens gaan oefenen in de praktijk?’

‘Tja, dat kan ik je niet vertellen,’ zegt Benjamin, ‘want dat beslist de Directeur van de genadeschool. Hij wil jou gebruiken om iets van Zijn genade aan andere mensen te laten zien en bij Hem word je niet meteen “aan het werk” gezet.’

‘De Directeur van de genadeschool ...?!’ zegt Joas. ‘Is dat God?’

Benjamin knikt. ‘Dat heb je in één keer goed geraden.’

‘Maar waarom beslist God dat dan?’ wil Sara weten.

‘Omdat Hij er óók voor zorgt dat alles goed is voorbereid, Sara,’ zegt Benjamin.

‘O, bereidt God dan eerst alles voor, pap?’

‘Ja, eigenlijk net zoals met een verkeersdiploma. Daar kun je toch ook niet zomaar aan beginnen?’

Sara denkt na. ‘Nee,’ zegt ze, ‘dat kan niet.’

‘Precies, want eerst moet alles gereed zijn langs de route die je gaat fietsen.’



‘Dat weet ik, papa. Ik heb zelf gezien dat ze van tevoren allemaal dingen gaan neerzetten en zo.’

‘Zo is dat! En het is ook nodig dat je zélf een beetje gaat begrijpen wat je op die route kunt verwachten.’

‘Dat is waar,’ zegt Sara.

‘Maar papa, wat heeft dat nu met ons te maken?’ vraagt Joas.

‘Nou, op dezelfde manier worden onze goede daden van tevoren door God klaargemaakt. We kunnen dat alleen maar doen als alles daarvoor gereed is.’

‘En zijn er dan ook stoplichten bij de genade-training, net zoals bij een verkeersdiploma?’ zucht Joas. ‘Ik hoop van niet, want ik heb een hekel aan lang wachten.’



‘Dat heb ik in de gaten, Joas, maar alles gebeurt op een bepaalde tijd.’

Het is even stil in de kamer.

‘Dat snap ik eigenlijk ook wel, pap,’ zegt Joas dan, ‘want als je door het rode licht rijdt, dan ben je niet goed bezig.’

‘Klopt Joas, jij hebt het helemaal door.’

‘Maar dan heb je op de genadeschool zeker ook boeken nodig, papa, om de theorie te leren?’ vraagt Sara.

Benjamin knikt. ‘We hebben één dik boek, waar een heleboel kleine boekjes in zitten. Wel 70 bij elkaar, met boeken van de Psalmen apart geteld. Het lijkt wel een bibliotheek. En weten jullie hoe die bibliotheek heet?’

‘Ik weet het, pap, dat is de Bijbel.’

‘Goed zo, Joas. De Bijbel wordt ook “het woord van God” genoemd. Maar weten jullie Wie nog meer “het

woord van God” wordt genoemd?’

Sara en Joas denken diep na.

‘Ik weet het niet,’ zegt Joas.

‘Ik denk dat ik het weet,’ zegt Sara, ‘Het “woord van God” dat is de Heer.’

‘Heel goed,’ zegt Benjamin, ‘dat klopt als een bus!’

‘Wat betekent dat, pap? Is dat weer iets van het verkeersdiploma?’

‘Nee, maar dat betekent dat het waar is, Joas. Het is dubbel waar, want het woord van God is de waarheid en de Heer ook.’



IN GESPREK-JE

God wil jou gebruiken om iets van Zijn genade aan andere mensen te laten zien. *Maar wat betekent 'genade' ook alweer? ...*

Waarom zou het nodig zijn dat je eerst iets over de theorie over de genade leert? ...

God bereidt alles heel goed voor. Zou Hij jou ook voorbereiden op de goede dingen die je mag gaan doen? ...

En waarom denk je dat? ...

De Bijbel wordt ook “het woord van God” genoemd. Wie wordt er nog meer “het woord van God” genoemd? ...

Denk over de volgende vraag eens na: Als je goede werken doet, komt dat dan omdat je zelf ‘zo goed’ bent of komt dat doordat God zo goed voor jou is? ...

VRAGEN

1. Bij Gods genade-training is de praktijk:

A) belangrijker dan de theorie.

B) niet belangrijker dan de theorie.

2. Bij God word je niet meteen ‘aan het werk’ gezet:

A) omdat Hij er eerst voor zorgt dat alles goed is voorbereid.

B) omdat je er eerst voor moet zorgen dat je een goede gelovige bent.

3. *Door de dingen die in de Bijbel staan:*

A) ga je een beetje begrijpen wat je te wachten staat als God je goede werken laat doen.

B) gaan je begrijpen dat het gemakkelijk is om goede werken te doen.

4. *Goede dingen doen moet van God:*

A) Nee, je moet niets, maar Hij verandert je zodat je gaat het willen.

B) Ja, dat moet, want anders tel je voor Hem niet meer mee.

5. *Het woord van God is:*

A) een waarheid.

B) *de* waarheid.

NAPRATEN

Genade is dat je iets voor niets krijgt waar je blij van wordt. En God kan ervoor zorgen dat jij dat ook aan andere mensen kunt laten zien.

Zal Gods genade laten zien aan andere mensen gemakkelijk zijn? ...

En waarom denk je dat? ...

Gods genade aan andere mensen laten zien, betekent dat je andere mensen iets gaat geven wat ze niet verdienen. Net zoals God dat bij jou doet. Maar dat kan soms best moeilijk zijn. Want als iemand het niet verdient, dan wil je die persoon eigenlijk niet iets fijns gaan geven. Dus dan is het nodig dat God je gaat veranderen vanbinnen en dat doet Hij door Zijn woord.

Zullen we God, onze Vader, daarom bedanken omdat Hij alles heel goed voorbereidt en ons gaat veranderen vanbinnen?

ANTWOORDEN

Vraag 1: Het goede antwoord was **antwoord B)**

Bij Gods genade-training is de praktijk niet belangrijker dan de theorie.

Vraag 2: Het goede antwoord was **antwoord A)**

Bij God word je niet meteen 'aan het werk' gezet omdat Hij er eerst voor zorgt dat alles goed is voorbereid.

Vraag 3: Het goede antwoord was **antwoord A)**

Door de dingen die in de Bijbel staan ga je een beetje begrijpen wat je te wachten staat als God je goede werken laat doen.

Vraag 4: Het goede antwoord was **antwoord A)**

Nee, je moet niets, maar Hij verandert je zodat je gaat het willen.

*Vraag 5: Het goede antwoord was antwoord **B)***

Het woord van God is *de* waarheid.

GEEST EN LEVEN

Romeinen 8:11



Ben jij wel eens op reis geweest, misschien wel op vakantie naar een ver land? ...

Als je op vakantie gaat dan heb je iets om naar uit te kijken. Het maakt niet uit of het in Nederland is of misschien wel naar een ander land.

God heeft ons ook heel veel mooie en fijne dingen beloofd om samen naar uit te kijken. Dingen die in de Bijbel staan en die in de toekomst gaan gebeuren, omdat God altijd doet wat Hij belooft.

De apostel Paulus schreef veel brieven en die brieven zijn later bijbelboeken geworden. Dat komt omdat hij deze dingen van God en de Heer aan de volken moest vertellen. In één van deze brieven staat:

“De geest van God heeft Jezus opgewekt uit de doden. En als Gods geest in jullie woont, dan zullen ook jullie stervende lichamen levend gemaakt worden.” Rom.8:11

God heeft beloofd dat we levend zullen worden gemaakt, net zoals Hij dat bij de Heer heeft gedaan. Dan zullen we nooit meer doodgaan. En je mag dat zeker weten, omdat Gods geest in je gekomen is, toen je ging geloven.

Bij de genade-training is het woord van God met ons bezig. Op een andere manier werkt het niet. Het is iedere dag weer een verrassing, een avontuur, wat Hij ons nu weer gaat leren door Zijn woord van geest en leven!

VERHAALTJE uit de praktijk

‘Papa, u heeft ons wel eens dingen verteld de genade-training die we van God krijgen. Wilt u daar nog wat meer over vertellen?’ vraagt Joas.

‘Nou, genade is dat je iets voor niets krijgt waar je blij van wordt,’ zegt Benjamin, ‘dat wist je nog wel, hè? Want dat kon je in het vorige gesprek dat ik met je had,

nog zo aan mij vertellen.’

Joas knikt.

‘Maar nu kan Gods genade ervoor zorgen dat jij dat ook aan andere mensen gaat laten zien. Dat betekent dat je andere mensen iets gaat geven wat ze niet verdienen. Net zoals God dat bij jou doet.’



‘Maar daarvoor moet je eerst de theorie over de genade leren, toch? Voordat je kunt gaan oefenen in de praktijk?’ zegt Sara.

‘Klopt, dat heb je goed onthouden, Sara. Voordat God met ons gaat oefenen in de praktijk, is het belangrijk dat we met ons hart de dingen gaan begrijpen die in de Bijbel staan.’



‘Dus dan is het heel belangrijk dat we met de Bijbel bezig zijn, hè papa?’ zegt Joas.

‘Daar lijkt het wel op,’ zegt Benjamin, ‘maar het werkt precies andersom.’

‘Hoe werkt het dan?’ wil Sara weten.

‘Nou, bij de genade-training is het woord van God met ons bezig.’

‘O, kan dat dan?’ vraagt Joas.

‘Zeker,’ zegt Benjamin, ‘en dat is de enige manier, want op een andere manier werkt het niet. Het is iedere dag weer een verrassing, een avontuur, wat God ons nu weer gaat leren door Zijn woord van geest en leven.’

Het is eventjes stil.

‘Papa?’ vraagt Joas dan. ‘Wat betekent “geest en leven”?’

‘Tja,’ Benjamin denkt diep na, ‘hoe kan ik dat nu het beste aan jullie uitleggen ...?’

‘Wacht maar, Benjamin,’ zegt Naomi dan, de moeder van Sara en Joas. ‘Ik weet wel een voorbeeld. Als we met elkaar op reis gaan, hoe gaan we dan op reis?’

‘Dat is niet zo moeilijk,’ zegt Sara, ‘dan gaan we met de bus of met de trein. Maar meestal gaan we met de auto.’

‘En als mensen op vakantie gaan, dan gaan ze soms met het vliegtuig, mam,’ zegt Joas.

‘Heel goed geantwoord,’ zegt Naomi. ‘Dat zijn allemaal vervoersmiddelen waarmee we op reis kunnen gaan. Maar weten jullie hoe God met ons op reis gaat?’

‘Uhm, ik denk met het vliegtuig,’ zegt Joas.

‘Waarom denk je dat?’

‘Nou, omdat je dan de lucht in gaat. En als je dan hoog boven de wolken vliegt, kom je misschien bij God.’



‘Maar als God met ons op reis gaat, dan is Hij toch al bij ons, Joas? Anders kan Hij toch ook niet met ons op reis gaan?’

‘O ja, dat is waar.’

‘En wat denk jij, Sara?’ vraagt Naomi. ‘Hoe denk jij dat God met ons op reis gaat?’

Sara haalt haar schouders op.

‘Goed, dan zal ik het aan jullie vertellen,’ zegt Naomi.

‘God is met ons onderweg en dat doet Hij door Zijn woord van geest en leven.’

‘Dat wist ik niet,’ zegt Sara. ‘Maar het woord van God, dat is toch ook de Heer?’

‘Inderdaad, daar hebben we het al eens een keer over gehad, hè? Dus de Heer is het “vervoersmiddel” waarin we samen met God op reis zijn.’

‘O, dus we zijn op reis in de Heer, mama? Maar hoe kan dat nou?’

‘Dat kan ik wel aan je uitleggen, Joas. De Heer is het zogezegd “het vliegtuig” waarmee we opstijgen.’

‘Doet God dan alles door de Heer, mam?’ vraagt Sara. Naomi knikt. ‘Ja, en door Zijn woord van geest en leven.’

‘Tjonge!’ zegt Joas. ‘Ik wist niet dat de Bijbel en de Heer zo belangrijk waren.’

‘Maar God is het allerbelangrijkst,’ zegt Benjamin. ‘En weten jullie waarom?’

Sara en Joas schudden hun hoofd.

‘Dat is omdat Hij de leiding heeft, Hij zit zogezegd
“achter het stuur”.’



‘Dat is leuk!’ zegt Joas. ‘En mag je dan ook in de
cockpit komen kijken?’

‘Ja, dat kan ook, want door de Heer mogen we altijd bij
God komen.’

‘Dat is fijn, papa, want dan kunnen we zien hoe God
alles regelt en bestuurt.’

‘Inderdaad Sara, en Hij kan er ook voor zorgen dat
mensen Zijn woord van geest en leven in hun hart
krijgen.’

‘Krijgen we dan de dingen die in de Bijbel staan bij ons
vanbinnen, pap?’

‘Ja Joas, door God gaan we die dingen geloven en
zeggen we dat die dingen waar zijn.’

‘En wat gebeurt er allemaal nog meer de geest van God?’

‘Nou, als bent gaan geloven dat de Here Jezus gestorven en begraven is, en is door Zijn Vader is opgewekt uit de doden, dan is de geest van God in je hart komen wonen.’



‘Ohhhhh,’ roept Joas, ‘dat is bijzonder! Dus dan ben ik nóóit alleen?’

‘Dat klopt weer als een bus,’ zegt Benjamin.

‘Een bus? O, ja ... dat betekent dat het waar is, hè papa?’

Benjamin knikt.

‘Maar we gingen toch met het vliegtuig?’

‘Je hebt goed opgelet, Joas. Oké: dat klopt als een vliegtuig!’

‘En kunnen we dan nog uit het vliegtuig vallen?’

‘Nee, want God gaat er óók voor zorgen dat we veilig op onze eindbestemming zullen aankomen.’

‘Pappa, weet u wat ik nou zo leuk vind?’ zegt Sara. ‘Als je met het vliegtuig gaat, dan ga je meestal op vakantie. En met de bus gaan de mensen meestal naar hun werk.’

‘Ja, dat is waar,’ zegt Benjamin. ‘Maar wilde je daar iets over zeggen, Sara?’

‘Nou, als je met het vliegtuig gaat, dan heb je écht wat om naar uit te kijken.’

Benjamin lacht. ‘Je hebt helemaal gelijk, Sara. Want God heeft ons ook heel veel mooie en fijne dingen beloofd om samen naar uit te kijken. Dingen die in de toekomst allemaal gaan gebeuren.’

‘Want God regelt alles, hè pap?’

‘Zeker Joas, en dat kan Hij als de Beste.’



‘En wat doet de geest van God dan nog meer, papa?’

‘Dat is de kracht van God, Sara. Want om samen met Hem op reis te gaan, hebben we veel kracht nodig. Door de geest gaan we begrijpen wat we allemaal van God krijgen en daar worden we sterk van.’

‘En hoe kan dat dan, dat we daar sterk van worden? Krijgen we daar dan spierballen van?’ vraagt Joas.

‘Nou, we krijgen daar geen echte spierballen van,’ zegt Benjamin, ‘maar dan kunnen we vooruit leren kijken naar de dingen die God nog aan ons gaat geven. Dat deed de Here Jezus ook toen Hij hier op aarde was en hele moeilijke dingen meemaakte.’

‘Ja, de Here Jezus werd gekruisigd. Dat weet ik, pap,’ zegt Joas.

‘Maar wat heeft God dan aan ons beloofd?’ wil Sara weten.

‘Eén ding kan ik jullie alvast vertellen: we zullen door God levend worden gemaakt, net zoals de Here Jezus. En in de hemel zullen we geweldige dingen gaan meemaken en krijgen.’

‘Maar we leven toch al, papa?’

‘Dat klopt, Joas, alleen zoals we nu zijn, kunnen we niet altijd blijven leven. Maar dán zullen we nooit meer doodgaan, omdat ons lichaam veranderd is. Dus daar kunnen we naar uitkijken.’

‘Want wat God beloofd heeft, dat doet Hij ook.’

‘Precies Sara, zo ís het!’



IN GESPREK-JE

Maak deze zin eens af: Het is iedere dag weer een verrassing, een avontuur, wat God ons nu weer gaat leren door Zijn woord van geest en ...?

Wie is het 'vervoersmiddel' waarin wij een plaatsje hebben ontvangen en waarin we samen met God op reis zijn? ...

Om samen met God op reis te gaan, hebben we Zijn kracht nodig. Waarom zouden we die kracht nodig hebben in ons leven? ...

Door de geest van God ga je begrijpen, wat je allemaal nog meer van Hem gaat krijgen. Is het belangrijk om dat te weten? ...

En waarom denk je dat? ...

De Here Jezus keek vooruit naar alle dingen die God nog zou gaan geven toen Hij hele moeilijke dingen meemaakte. *Wie kan ervoor zorgen dat jij dat ook kunt? ...*

VRAGEN

1. *Bij de genade-training is het woord van God met ons bezig.*
 - A) Dat klopt niet, want we moeten zelf alles doen.
 - B) Dat klopt, want op een andere manier werkt het niet.
2. *God is het allerbelangrijkst.*
 - A) Dat is waar, want Hij heeft de leiding.
 - B) Dat is niet waar, want we hebben Zijn leiding helemaal niet nodig.
3. *God zorgt ervoor dat de dingen die in de Bijbel staan in ons hart komen.*
 - A) Dat is niet waar, want daar heb je zelf voor gekozen.
 - B) Dat is waar, want door God gaan we die dingen geloven en zeggen we dat die dingen waar zijn.

4. *Door Gods geest gaan we begrijpen wat we allemaal van Hem krijgen ...*

A) en daar krijgen we spierballen van.

B) en daar worden we vanbinnen sterk van.

5. *In de toekomst:*

A) zal God ons misschien levend maken, als we maar heel goed ons best blijven doen.

B) zal God ons levend maken, want dat heeft Hij beloofd.

NAPRATEN

God kan ervoor zorgen dat mensen Zijn woord van geest en leven in hun hart krijgen. Door Hem gaan we de dingen die in de Bijbel staan geloven en zeggen dat die dingen waar zijn.

Heb jij dat ook van God gekregen? Geloof je wat er in de Bijbel staat en zeg je dat het waar is? ...

De Here Jezus werd door Zijn Vader uit de doden opgewekt. Hij was de eerste die écht levend werd gemaakt en daarom niet meer dood zal gaan.

Maar God gaat alle mensen een keer écht levend maken en Hij begint met de mensen die geloven.

Toen God ervoor zorgde dat je ging geloven, kwam Zijn geest in je wonen en daarom kom je nu als eerste aan de beurt. Dat komt niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat God zo goed voor jou is.

Zullen we God, onze Vader, daarom bedanken omdat Hij dit heeft beloofd en omdat Hij er ook voor zal zorgen dat dit zal gaan gebeuren?

ANTWOORDEN

*Vraag 1: Het goede antwoord was **antwoord B)***

Dat klopt, want op een andere manier werkt het niet.

*Vraag 2: Het goede antwoord was **antwoord A)***

Dat is waar, want Hij heeft de leiding.

*Vraag 3: Het goede antwoord was **antwoord B)***

Dat is waar, want door God gaan we die dingen geloven en zeggen we dat die dingen waar zijn.

*Vraag 4: Het goede antwoord was **antwoord B)***

Door Gods geest gaan we begrijpen wat we allemaal van Hem krijgen en daar worden we vanbinnen sterk van.

*Vraag 5: Het goede antwoord was **antwoord B)***

In de toekomst zal God ons levend maken, want dat heeft Hij beloofd.

VRAGEN OM GOEDE DINGEN

Mattheüs 7:11



*Wat betekent het als je 'de hoofdprijs' wint? ...
En heb je zelf wel eens een hoofdprijs gewonnen? ...*

Alles wat je graag zou willen mag je aan God vragen, maar je kunt Hem niet vertellen wat Hij moet doen. Misschien wil je wel heel graag de hoofdprijs van iets winnen. En als dat lukt dan ben je natuurlijk blij. Maar als God je leert winnen vanbinnen, dan krijg je een heel ándere hoofdprijs ...

Van God onze Vader hebben we een plaatsje in de wereld gekregen. Dat is lang niet altijd een gemakkelijke plek. Maar Hij geeft ons wel een mooi uitzicht en Hij kan ons áltijd laten winnen vanbinnen.

Toen de Here Jezus hier op aarde was, zei Hij ook wat over bidden en dingen vragen aan God, de Vader. Daarover gaat de volgende tekst:

“Als jullie mensen, die boze dingen doen, al goede dingen geven aan jullie kinderen, dan zal jullie Vader, Die in de hemelen is, dat nog veel beter doen voor de mensen die Hem daarom vragen.” Mat.7:11

Je kunt God altijd vertellen wat je graag zou willen, maar Hij doet niet altijd wat jij wenst. God, de Vader, deelt graag hoofdprijzen uit en die geeft Hij je in je hart en in je gedachten. Daardoor ga je anders over dingen nadenken en ook anders reageren. Want dan kun je er beter tegen als de dingen niet gaan zoals je had gehoopt.

VERHAALTJE uit de praktijk

Het is zaterdag en Joas mag voor de eerste keer een echte voetbalwedstrijd spelen. Het is een uitwedstrijd. De wedstrijd eindigt met gelijkspel en na afloop loopt Joas snel naar Benjamin en Naomi.



‘Nu snap ik er helemaal niets meer van,’ zegt hij tegen zijn ouders. ‘Heeft de God dan niet gehoord wat ik aan Hem vroeg?’

‘Hoe bedoel je dat, Joas?’ vraagt Benjamin.

‘Nou, ik had gebeden of God ervoor zou willen zorgen dat ons team zou winnen.’

‘Ja, ik weet dat je dat gisteren voor het slapen gaan nog gevraagd hebt,’ zegt Naomi.

‘Maar waarom doet God dat dan niet?! We mogen toch alles aan Hem vragen, mama? Dat heeft u zelf tegen mij gezegd.’

‘God heeft heus wel gehoord wat je vroeg, Joas, maar Hij doet alleen niet altijd wat jij graag zou willen,’ zegt Naomi.

Joas kijkt naar beneden, hij is heel erg teleurgesteld.

‘Natuurlijk mogen we best aan God vertellen wat we graag zouden willen,’ zegt Benjamin, ‘maar God is de Baas over alles en wij kunnen Hem niet vertellen wat

Hij moet doen.'

Joas tilt zijn hoofd op. 'Is God echt de Baas over alles, pap?'

'Ja, want anders zou Hij geen God zijn.'



Joas zucht heel diep. 'Maar papa, waarom heeft God ons dan niet voor één keertje laten winnen als Hij de Baas over alles is? We wilden zó graag winnen!

Begrijpt Hij dat dan niet?'

'God begrijpt dat heel erg goed, Joas. Maar als Hij niet doet wat jij aan Hem vraagt, dan wilde Hij blijkbaar dat het anders zou gaan.'

'Maar wáárom dan, pap?'

'Tja, waarom dat zo is ... daar komen we niet altijd achter.'

Joas denkt diep na over wat zijn vader heeft gezegd. 'Moet God er dan eerst nog over nadenken of Hij het wel wil en is het dáárom misschien gelijkspel geworden?', vraagt hij.

'Nee, het is eerder precies andersom,' zegt Benjamin. 'God laat jou nadenken over wat Hij wil.'

'O?!' zegt Joas. 'Kan dat ook?'

'Ja Joas, dat kan ook. Want God geeft ons goede dingen als we daarom vragen.'

'En wat vindt God dan goede dingen?'

'Precies Joas, daar gaat het om! En daar kom je achter door Zijn genade-training.'

'Hoe dan, papa?'

'Nou, door de genade laat God je vanbinnen winnen.'

'Hè ...?! Kun je ook vanbinnen winnen dan?'

'Jazeker, en dat is eigenlijk veel belangrijker.'

Joas kijkt al wat vrolijker. 'Dus dan heb ik toch nog een beetje geluk?' vraagt hij.

'Dan heb je zéker geluk,' zegt Benjamin. 'Want weet je wat je krijgt als je vanbinnen wint?'

Joas weet het niet.

'Dan krijg je veel meer plezier in alle spelletjes die je speelt,' zegt Benjamin, 'want je wordt er bijvoorbeeld sportiever van.'

'Dus dan heb ik een mooie troostprijs, papa?'

Benjamin schudt langzaam zijn hoofd. 'Zo zou je het kunnen bekijken, Joas, maar eigenlijk heeft de God je dan de *hoofdprijs* gegeven.'



De volgende keer dat Joas een wedstrijd speelt, zijn Benjamin, Naomi en Sara alle drie meekomen om Joas aan te moedigen. Het is een thuiswedstrijd en ze zijn als een van de eersten bij het voetbalveld aangekomen. De tegenspelers zijn er nog niet en ze moeten nog even wachten.

‘Weten jullie wat ik altijd zo fijn vind, Sara en Joas?’ vraagt Naomi dan.

Sara en Joas schudden hun hoofd.

‘Dat je, overal waar God je neerzet op Zijn speelveld, van het mooie uitzicht kunt genieten.’

‘Hé,’ zegt Joas, ‘van mijn trainer krijg ik ook altijd een plaats op het veld, mama.’

‘Juist,’ zegt Naomi, ‘en op dezelfde manier zet God ons in ons leven op de plaats waar Hij ons hebben wil.’

‘En leert Hij ons daar dan de wedstrijd winnen?’

‘Nee, daar leert Hij ons vanbinnen winnen, Joas, want voor God is het helemaal geen wedstrijd.’

‘O ja,’ zegt Joas, ‘dan krijgen we van Hem de hoofdprijs, hè? Dat had papa aan ons verteld.’
‘Heel goed, Joas,’ zegt Benjamin. ‘Ik kan wel merken dat de hemelse Vader je al wat theorie over de genade heeft geleerd.’



‘Maar nu nog het praktijk gedeelte, hè Joas?’ zegt Sara, en ze geeft een dikke knipoog aan haar broertje.
‘Dat klopt,’ zegt Benjamin. ‘Het is niet alleen dénken maar ook doen, want God bewerkt het willen en het werken.’

‘Wat is dat, papa? Willen en werken?’ vraagt Joas.
‘Als je gaat “willen” dan wil je de goede dingen doen die God heeft voorbereid. En als je gaat “werken” dan doe je die goede dingen.’

‘O ja, daar hebben we het al een keertje over gehad. Bij het halen van je verkeersdiploma wordt ook alles

voorbereid.'

'Precies, dat heb je goed onthouden, Joas. Door het theoriegedeelte van de genade-training – de Bijbel – ga je anders over dingen nadenken en daardoor ga je jezelf anders gedragen. Dat is bij het theoriegedeelte van een verkeersdiploma ook zo, want daardoor ga je veel beter opletten in het verkeer.'

Sara knikt, 'ja,' zegt ze, 'dat is waar. Vroeger lette ik veel minder op als ik aan het fietsen was, maar nu weet ik heel goed waar ik op moet letten.'

'Dus door de Bijbel gaan we anders nadenken, papa?' vraagt Joas aan zijn vader.

Benjamin knikt. 'Ja Joas, door Zijn woord leert God ons steeds meer denken zoals de Heer over dingen denkt. En dán laat Hij ons goede dingen doen.'

Joas denkt na. 'Dat moet ook wel,' zegt hij dan, 'want zelf win ik eigenlijk veel liever een voetbalwedstijd dan dat God mij vanbinnen laat winnen.'



‘Het is heel goed dat je dat eerlijk zegt, Joas,’ zegt Benjamin, ‘want zo zitten de mensen nu eenmaal in elkaar. We willen liever niet verliezen en daar doen we hard ons best voor.’

‘Ja, ik zou erg blij zijn als we winnen, pap.’

‘Dat begrijp ik helemaal, Joas, natuurlijk ben je dat! En als jullie winnen, dan zijn we állemaal blij; mama, Sara en ik, en alle andere mensen die jullie aanmoedigen.’

Joas kijkt blij.

‘Maar als God je vanbinnen laat winnen,’ zegt Benjamin, ‘dan zou ik nog veel blijer zijn.’

Joas begrijpt zijn vader wel en zijn vader begrijpt Joas wel.

‘Ik ben benieuwd wat Joas en zijn team gaan doen,’ zegt Sara, ‘maar ik ben óók benieuwd wat God gaat doen.’

Benjamin lacht. ‘Je hebt dus al twee redenen om naar de wedstrijd te komen kijken, Sara.’

Sara knikt. ‘Maar er is nóg een goede reden, pap, want we zijn er toch om Joas aan te ...?’

‘Ja, aan te moedigen,’ zegt Benjamin. ‘Dat was een inkoppertje, Sara. Die vraag was gemakkelijk te beantwoorden.’

Joas lacht. ‘Ik hoop dat ons team veel inkoppertjes gaat maken, pap. Maar dan wél in het doel, natuurlijk!’



IN GESPREK-JE

Ben jij ook wel eens teleurgesteld geweest omdat God niet gedaan had wat je aan Hem vroeg? ...

Wil je daar iets over vertellen? ...

Als God niet doet wat je aan Hem vraagt, dan wil Hij dat het anders gaat. Kom je er altijd achter waarom dat zo is? ...

En zou je dat dan willen weten? ...

Als God je 'vanbinnen laat winnen', wat krijg je dan bijvoorbeeld veel meer? ...

En word je daar sportiever van? ...

Als je meer plezier krijgt in de spelletjes die je speelt, dan is dat een mooie troostprijs. Maar zou die troostprijs ook wel eens de hoofdprijs kunnen zijn? ...

Waarom denk je dat? ...

VRAGEN

1. *Alles wat je graag zou willen mag je aan God vragen ...*
 - A) maar je kunt Hem niet vertellen wat Hij moet doen.
 - B) en dan krijg je dat ook van Hem.
2. *God is de Baas over alles.*
 - A) Dat is niet waar, want er zijn andere goden die de baas zijn.
 - B) Dat is waar, want anders zou Hij geen God zijn.
3. *God laat ons nadenken over:*
 - A) wat we zelf willen.
 - B) wat Hij wil.
4. *Door de genade ...*
 - A) laat God je vanbinnen winnen.
 - B) laat God je alle wedstrijden winnen.
5. *God zet ons in ons leven ...*
 - A) op de plaats waar wij zelf graag terecht zouden willen komen.
 - B) op de plaats waar Hij ons hebben wil.

NAPRATEN

Door de Bijbel gaan we steeds meer denken zoals de Heer over dingen denkt en dán laat God ons goede dingen doen. *Dus waarom leert God ons vanbinnen winnen? ...*

God leert ons winnen vanbinnen, zodat we steeds meer op de Heer gaan lijken. En weet je waarom dat goed is? Daar maakt God jou sterker mee en dan zal het beter lukken om iets van Zijn genade door te geven aan andere mensen. Want dan kun je jezelf beter voorstellen hoe het voor andere mensen is, als zij óók dingen meemaken die moeilijk of verdrietig zijn. En daardoor ga je dan anders met die mensen om.

Zullen we God, onze Vader, daarom bedanken omdat Hij ons zal leren vragen om de dingen die Hij 'goed' noemt en omdat Hij ons deze goede dingen ook zal geven?

ANTWOORDEN

Vraag 1: Het goede antwoord was **antwoord A)**
Alles wat je graag zou willen mag je aan God vragen, maar je kunt Hem niet vertellen wat Hij moet doen.

Vraag 2: Het goede antwoord was **antwoord B)**
Dat is waar, want anders zou Hij geen God zijn.

*Vraag 3: Het goede antwoord was **antwoord B)***

God laat ons nadenken over wat Hij wil.

*Vraag 4: Het goede antwoord was **antwoord A)***

Door de genade laat God je vanbinnen winnen.

*Vraag 5: Het goede antwoord was **antwoord B)***

God zet ons in ons leven op de plaats waar Hij ons hebben wil.

DE HEER IS OVERWINNAAR

Kolossenzen 2:15



Wat is een tegenstander? ...

En kun je wat voorbeelden bedenken waarbij je tegenstanders kunt hebben? ...

Als je iets wilt winnen, dan doe je daar hard je best voor. Maar op het grote speelveld van God, is geen 'wedstrijd' aan de gang. Onze Heer is Overwinnaar en heeft alle tegenstanders in hun hemd gezet. Door Hem hebben we de állerbeste verdediging gekregen en wat de tegenstander allemaal te zeggen heeft, daar schenken we geen aandacht aan.

De apostel Paulus schreef veel brieven en die brieven zijn later bijbelboeken geworden. Dat komt omdat hij deze dingen van God en de Heer aan de volken moest vertellen. In één van deze brieven staat:

“God maakt ons samen levend met de Heer. Hij schenkt ons genade voor alle dingen waarmee we Hem pijn hebben gedaan. Daarom heeft Hij het handschrift weggedaan dat ons veroordeelde en tegen ons was. Dat heeft Hij gedaan door het aan het kruis te nagelen. Hiermee heeft Hij alle machten en krachten van hun kracht beroofd en overwonnen.” Kol.2:13-15

Het kan soms moeilijk zijn om naar de Heer te blijven kijken. Zeker als de duivel je probeert wijs te maken dat jij niet goed genoeg bent omdat je fouten maakt. Dan is het heel fijn om te gaan begrijpen dat de Heer heeft laten zien hoeveel God van je houdt!

VERHAALTJE uit de praktijk

‘Mama? U vertelde ons toch wel eens over het speelveld van God?’ vraagt Joas.

‘Dat klopt, overal waar God ons neerzet op Zijn speelveld, kunnen we van het mooie uitzicht genieten,’ zegt Naomi.

‘Ja, en toen zei ik dat ik van mijn voetbaltrainer ook altijd een plaats op het veld kreeg.’

‘Dat weet ik nog, Joas. Op dezelfde manier zet God ons in ons leven op de plaats waar Hij ons hebben wil. Maar wilde je daar nog wat over zeggen?’

Joas knikt. ‘Ik heb een vraag, mama. Hebben we ook een aanvoerder op het speelveld van God?’

‘Jazeker, want we leren bij de genade-training alleen nog maar op de Aanvoerder te letten. Wat de tegenstander allemaal te zeggen heeft, daar schenken we geen aandacht aan.’

‘Dat lijkt me wel het beste, mam,’ zegt Joas ernstig, ‘want anders komt er niets van terecht.’

‘En hoe weet je dat zo goed, Joas?’ wil Naomi weten.

‘Dat heeft de voetbaltrainer mij verteld, mama. Tijdens de wedstrijd moeten we heel goed op onze aanvoerder letten.’

‘Nou, God leert ons eigenlijk hetzelfde te doen,’ zegt Naomi. ‘Op Zijn speelveld is er geen wedstrijd aan de gang, maar wel een andere strijd. En daarom kijken we alleen nog maar naar de Heer.’



‘Dus de Heer is onze Aanvoerder?’ vraagt Sara.

‘Inderdaad, dat is Hij,’ zegt Naomi.

‘En wie is de tegenstander dan op Gods speelveld? Zijn dat mensen?’ wil Joas weten.

‘Nee, dat zijn geen mensen, Joas, want de tegenstander is de duivel. Dus je kunt één ding onthouden en dat is dat onze strijd nooit tegen mensen is.’

‘Oké,’ zegt Joas. ‘Dus dan hebben we met een onzichtbare vijand te maken.’

‘Dat klopt,’ zegt Naomi.

‘Maar heeft de duivel ook helpers dan?’ wil Sara weten. ‘Want hij staat toch zeker niet alleen op het speelveld van God?’

Naomi knikt. ‘Ja, hij heeft ook helpers, want hij is de aanvoerder van de tegenpartij.’

‘Maar de Heer is toch veel sterker dan de duivel?’ zegt Joas.

‘Ja, want onze Heer is Overwinnaar.’

‘Waarom dan, mama?’

‘Nou, Hij heeft alle tegenstanders in hun hemd gezet en zo steekt God de draak met de duivel.’

‘Dragen de tegenstanders dan geen shirts meer, net zoals na afloop van een voetbalwedstrijd?’

‘Precies Joas, want voor hen is het spel over en uit.’

‘En hoe kan dat dan?’

‘Dat komt omdat ze nu helemaal niets meer over hebben, waarmee ze nog naar ons kunnen wijzen. En

dat komt omdat God heeft laten zien hoeveel Hij van alle mensen houdt.'

'Is dat zo, mama, dat de duivel steeds naar ons wijst?' vraagt Sara.

'Ja,' zegt Naomi ernstig, 'hij blijft maar zeggen dat wij schuldig zijn.'

'Hoe dan?' wil Joas weten.

'Door ons steeds op al onze fouten te wijzen die we op Gods speelveld hebben gemaakt.'



'Dus als we dingen fout doen in ons leven, dan gaat hij ervoor proberen te zorgen dat we daar steeds aan blijven denken?'

'Inderdaad Sara. En hij wil ons laten geloven dat hij de baas is. Het liefst zou hij zelf God willen zijn.'

'Maar God is de baas over alles, toch mam?'

‘Zo is het, Joas. En daarom is het ook helemaal geen punt bij God, dat we zelf geen punten hebben gescoord. Want de Here Jezus heeft dat voor ons gedaan.’

‘Dus onze Aanvoerder heeft alle punten gescoord en de vijand overwonnen?’ vraagt Sara.

‘Precies, de Here Jezus heeft laten zien hoeveel God van heel Zijn schepping houdt,’ zegt Naomi. ‘En nu hoeven we alleen maar op onze plaats te blijven staan, want voor ons is de rust al aangebroken.’



‘De rust? Bij de voetbal houden we ook een pauze, mam. Dan kun je uitrusten en wat water drinken. En dan horen we de tactiek die we gaan gebruiken in de wedstrijd.’

‘Ja, en zo leren we bij de genade-training een andere tactiek van onze Trainer, God. Niet om een wedstrijd te winnen, maar om bij de Heer in de rust te blijven.’
‘O, dus we hoeven zelf helemaal niet meer aan te vallen, mama?’

‘Nee, we hoeven alleen maar op de plaats te blijven staan waar God ons neerzet. Daar leert Hij ons vanbinnen winnen en dan mogen we iets van Zijn genade doorgeven aan andere mensen.’



‘Maar hebben de mensen het doel dan iedere keer gemist, mam, op het speelveld van God?’ vraagt Sara.
‘Ja, want alle mensen zijn doelmissers. En dat betekent dat we allemaal fouten maken, niemand is volmaakt.’

‘Dus onze Aanvoerder is Overwinnaar? Maar wat heeft Hij dan overwonnen?’

‘Dat is een hele goede vraag, Joas,’ zegt Naomi. ‘De Here Jezus heeft Zijn leven voor alle doelmissers gegeven aan het kruis. Daarmee heeft Hij laten zien dat de liefde ál het kwade overwint. En daardoor gaat God overal vrede maken.’



‘O, dus dáárom kunnen we nu van het mooie uitzicht genieten, mama? Omdat onze Heer Overwinnaar is en omdat door Hem ál het kwaad gaat verdwijnen?’

‘Ja Sara, dat klopt. En de Heer heeft de prijs betaald aan de tegenstander om alle doelmissers vrij te kopen.’

‘En wat betekent dat dan?’

‘Nou, de duivel kan nu niet meer zeggen dat we bij hem horen omdat we zondaars zijn. Want voor God, onze Vader, zijn we dat helemaal niet meer.’

‘Aha, dus dan kan de duivel wel naar ons wijzen en zeggen dat wij schuldig zijn, maar we weten dat God ons nu heel anders ziet,’ zegt Sara.

‘Dat heb je goed gezien. Het is fijn om te merken dat God jullie al zoveel aan het leren is.’

‘Dus omdat de Heer onze Aanvoerder is, hebben we nu de állerbeste verdediging gekregen van God,’ zegt Naomi.

‘Nog veel beter dan de verdediging bij een voetbalwedstrijd?’, vraagt Joas.

‘Ja, maar dan op een andere manier.’

‘Hoe dan, mama?’

‘Nou, als de duivel naar ons wijst en zegt dat we schuldig zijn, weten jullie wat wij dan mogen doen?’ Sara en Joas weten het niet.

‘Dan mogen wij naar onze Aanvoerder wijzen en zeggen dat Hij alles heeft volbracht.’



‘Wat is dat dan: volbracht?’

‘Dat betekent dat de Here Jezus ál het werk heeft gedaan en dat de zogenaamde “wedstijd” die de duivel ervan heeft gemaakt, allang is afgelopen.’

Joas knikt. ‘O ja, dat is waar. Alle tegenstanders staan nu in hun hemd, hè mam? En als je dán nog door wilt spelen, dan sta je gewoon voor gek!’

IN GESPREK-JE

Wie is de aanvoerder van de tegenpartij, op het speelveld van God? ...

Dus wie is de tegenstander in jouw leven? ...

Onze Aanvoerder is de Heer en Hij is veel machtiger dan de duivel. Wat de tegenstander allemaal te zeggen heeft, daar schenken we geen aandacht aan. Maak deze zin eens af: *Door de genade-training leert God ons om alleen nog maar naar de Heer te ...?*

Alle mensen zijn doelmissers. Dat betekent dat niemand volmaakt is omdat we allemaal fouten maken. *Hoe noem je die fouten ook wel? ...* (Het antwoord begint met een ‘z’.)

Aan wie heeft de Here Jezus de prijs betaald om alle zondaars vrij te kopen? ...

De Heer heeft Zijn leven voor alle zondaars gegeven. *Daarmee heeft Hij laten zien dat de liefde ál het kwade ...?*

VRAGEN

1. *De Heer ...*

- A) probeert de duivel te verslaan, maar dat lukt Hem niet zo goed dus daar moeten we Hem bij helpen.
- B) is Overwinnaar, Hij heeft de duivel en zijn helpers verslagen en “in hun hemd” gezet.

2. *De duivel ...*

- A) is veel machtiger dan de Heer.
- B) doet alsof hij een wedstrijd aan het spelen is, maar hij staat gewoon voor gek.

3. *De Here Jezus ...*

- A) heeft laten zien dat Gods liefde ál het kwade overwint.
- B) heeft laten zien dat Gods liefde een klein beetje van het kwade overwint.

4. *Als we naar de Heer kijken ...*

- A) dan kunnen we rustig op de plaats blijven staan waar God ons neerzet.
- B) dan worden we zo rustig dat we ervan in slaap vallen.

5. *Bij de genade-training leer je:*

- A) om tegen slechte mensen te vechten en de wedstrijd tegen de duivel te winnen.
- B) om niet te strijden tegen mensen en bij de Heer in de rust te blijven.

NAPRATEN

*Heb jij wel eens een strijd gehad met iemand anders?
En wil je daar wat over vertellen? ...*

Genade is dat je iets voor niets krijgt waar je blij van wordt. En zo leert God jou dat ook bij andere mensen te doen. Juist als ze het niet verdienen. Daarom is onze strijd nooit tegen mensen.

De Here Jezus heeft de prijs betaald aan de tegenstander om álle mensen vrij te kopen. Dus de duivel kan nu niet meer zeggen dat we bij hem horen omdat we zondaars zijn. Want voor God zijn we dat helemaal niet meer en dat is genade.

Zullen we God, onze Vader, daarom bedanken omdat Hij ons de Heer gegeven heeft naar Wie we mogen kijken?

ANTWOORDEN

Vraag 1: Het goede antwoord was *antwoord B)*

De Heer is Overwinnaar, Hij heeft de duivel en zijn helpers “in hun hemd” gezet.

Vraag 2: Het goede antwoord was *antwoord B)*

De duivel doet alsof hij een wedstrijd aan het spelen is, maar hij staat gewoon voor gek.

Vraag 3: Het goede antwoord was *antwoord A)*

De Here Jezus heeft laten zien dat Gods liefde ál het kwade overwint.

Vraag 4: Het goede antwoord was *antwoord A)*

Als we naar de Heer kijken dan kunnen we rustig op de plaats blijven staan waar God ons neerzet.

Vraag 5: Het goede antwoord was *antwoord B)*

Bij de genade-training leer je om niet te strijden tegen mensen en bij de Heer in de rust te blijven.

DE SCHEIDSRECHTER IN JE HART

Kolossenzen 3:15



Wat doet een scheidsrechter? ...

En waarom zijn scheidsrechters belangrijk? ...

De duivel is de tegenstander en hij kan ons proberen te ‘tackelen’. Als er moeilijke dingen gebeuren in ons leven, dan kijken we soms niet meer naar de Heer. Dat kan ervoor zorgen dat we tegen mensen gaan strijden. Maar gelukkig is er dan een scheidsrechter: de vrede van de Heer.

De apostel Paulus schreef veel brieven en die brieven zijn later bijbelboeken geworden. Dat komt omdat hij

deze dingen van God en de Heer aan de volken moest vertellen. In één van deze brieven staat:

“... laat de vrede van Christus (...)
scheidsrechter zijn in jullie hart
en wordt dankbaar.” Kol.3:15

De Bijbel zegt niet dat je niet voor jezelf mag opkomen, want dat deed de apostel Paulus ook. Maar we leren wel dat onze strijd niet tegen mensen is. Alleen dat hoef je niet zelf te gaan proberen, want daarvoor krijg je een scheidsrechter in je hart. De vrede van de Heer zal ervoor zorgen dat je rustig wordt vanbinnen en dat is iets om dankbaar voor te zijn.

VERHAALTJE uit de praktijk

Het is zaterdagochtend en Benjamin, Naomi en de kinderen zijn vandaag weer op het voetbalveld. Joas gaat opnieuw een wedstrijd spelen. In de verte zien ze dat de voetbalteams zich al voor de wedstrijd aan het verzamelen zijn.

‘Ik ga hoor, papa en mama,’ zegt Joas. ‘Dag Sara, tot straks!’

Ze zwaaien Joas na als hij naar zijn team toe loopt. Even later rent hij met de andere spelers het veld op. Alle spelers hebben een plaats in het veld gekregen en Joas staat als middenvelder opgesteld.



Dat betekent dat hij een plaats in het midden van het veld heeft gekregen. En dan gaat de wedstrijd beginnen!

Benjamin, Naomi en Sara hebben al een tijdje naar de wedstrijd staan kijken.

‘Papa?’ vraagt Sara dan. ‘De Here Jezus is toch Overwinnaar?’

‘Ja, dat klopt,’ zegt Benjamin. ‘Door Hem hebben we de állerbeste verdediging gekregen van God.’

‘Maar hoe zat dat nu ook alweer?’

‘Nou, door de Heer kan de duivel niet meer zeggen dat we zondaars zijn,’ zegt Benjamin, ‘want voor God zijn we dat helemaal niet meer.’

‘O ja, ik weet het weer,’ zegt Sara.

‘Heel goed. En weet je ook nog wat je kunt doen als de tegenstander je probeert te vertellen dat je nog steeds schuldig bent?’

Sara denkt eventjes diep na. ‘Ja, dan wijs ik naar de Heer en dan zeg ik dat Hij het heeft volbracht.’
‘Uitstekend!’, zegt Benjamin.



‘Papa, weet de duivel dat de Here Jezus Overwinnaar is?’

‘Ja, dat weet hij,’ zegt Benjamin, ‘en hij weet dat al heel lang. Maar wat hij nog wél kan proberen, is de spelers van Zijn team lastigvallen.’

‘De spelers van het team van de Heer? En dat zijn wij toch, pap?’

Benjamin knikt.

‘Dus ... de duivel probeert ons eigenlijk te tackelen?’

‘Zo zou je het kunnen zeggen, Sara. Want omdat wij geloven dat de Heer Overwinnaar is, probeert de tegenstander ons onderuit te halen.’

‘Maar waarom dan, pap?’

‘Nou, hij wil niet dat wij blijven staan op de waarheid van Gods woord, de dingen die in de Bijbel staan.’



‘Hè? Dat snap ik niet helemaal. Wilt u dat aan mij uitleggen?’

‘Natuurlijk. Het betekent dat je sterk wordt gemaakt vanbinnen, door de dingen die God en de Heer gezegd hebben. Dan kan de duivel je niet meer zo gemakkelijk in de war brengen met dingen die niet waar zijn.’

‘En wat doet de duivel dan als hij ons probeert te tackelen, pap?’

‘Nou, daar hebben we het al eerder een beetje over gehad, hè Sara? De duivel probeert steeds onze aandacht te trekken, hij doet er van alles aan om ons af te leiden. Want dan kijken we niet meer naar de Heer, Die onze Aanvoerder is.’

‘O ja. Bij de genade-training leren we alleen nog maar op de Aanvoerder te letten, hè? Wat de tegenstander allemaal te zeggen heeft, daar schenken we geen aandacht aan.’

‘Precies, heel goed onthouden, Sara.’

‘Kijk nou! Joas wordt onderuitgehaald!’ roept Naomi opeens.

Benjamin en Sara hadden eventjes niet zo goed opgelet, omdat ze samen aan het praten waren. Ze kijken snel weer naar het veld, waar de wedstrijd aan de gang was. Een jongen van de tegenpartij heeft Joas getackeld.



Ze zien Joas naar zijn aanvoerder kijken en snel weer overeind krabbelen. Hij loopt even een beetje te hinkelen, maar steekt dan toch zijn duim op.

De jongen die Joas getackeld heeft, had al een paar keer eerder een waarschuwing gehad. Hij doet heel boos en zegt dat het allemaal de schuld van Joas was, maar hij wordt door de scheidsrechter van het veld gestuurd.

Daarna gaat de wedstrijd gewoon weer verder. Met z'n drieën moedigen ze Joas aan. 'Goed zo, Joas! Zet 'm op!'

'En zo zie je maar, er is ook altijd nog een scheidsrechter, hè Sara?' zegt Naomi dan. 'En die kan een tegenstander die vals speelt, gewoon een rode kaart geven. Zo van: "Hier! Pak aan jij en nu wegwezen!"'

'Gelukkig wel,' zegt Sara opgelucht.



'Op dezelfde manier hebben ook de duivel en zijn teamgenoten, het niet voor het zeggen in ons leven.'

Ze willen graag de baas over ons spelen, maar dat zijn ze helemaal niet.'

'Nou, dan heeft Joas het wel goed begrepen, hè mam? Want hij keek meteen naar zijn aanvoerder en hij stond gelijk weer op. Hij gaf die jongen helemaal geen aandacht, ook niet toen hij boos werd en hem vals beschuldigde.'



Naomi knikt. 'Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, Sara, want zo werkt het ook bij God. Wij hoeven alleen maar naar de Heer te kijken en dan lost de scheidsrechter het op. Ook als we problemen hebben met onze eigen "teamgenoten".'

'Bedoelt u andere gelovige mensen, mam?'

'Ja, want die kunnen ook wel eens verkeerde dingen doen.'

‘Maar wie is ónze scheidsrechter dan, mama?’ wil Sara weten.

‘Dat is een goede vraag,’ zegt Naomi. ‘De vrede van de Heer is onze scheidsrechter. Bijzonder, hè?’

‘Ja, dat wel, maar ik snap alleen niet hoe.’

Naomi knikt. ‘Dat begrijp ik, Sara. Dit heeft net zo goed te maken met de dingen die God en de Heer gezegd hebben. Want dat zijn de spelregels en daar moet de tegenstander óók naar luisteren.’

‘Net als bij een gewone scheidsrechter, mama? Zo van: “Hier! Pak aan jij en nu wegwezen!”?’

Naomi lacht. ‘Precies Sara! We zeggen gewoon wat er in de Bijbel staat en dan druipt de tegenstander vanzelf af.’

‘Wat is dat, mama? Afdruipen? Heeft dat iets met de vaat en een afdruiprekje te maken?’

‘Nee, het heeft ermee te maken dat de duivel dan stilletjes weggaat, omdat de woorden van God en de Heer zoveel kracht hebben. Daar kan hij nooit tegenop.’

‘En dan?’

‘Nou, dán sta je dus op de waarheid van Gods woord, de dingen die in de Bijbel staan.’

‘Aha! Nu begrijp ik het wel een beetje ...’

‘Fijn, Sara. En door de vrede van de Heer ga je dan niet strijden tegen mensen.’

‘Dat lijkt mij eigenlijk best moeilijk, mam.’

‘Dat is ook moeilijk, Sara en zeker als je het allemaal zelf gaat proberen. Want daarvoor krijg je nu juist de scheidsrechter in je hart. De vrede van de Heer zal ervoor zorgen dat je rustig kunt blijven en dát is iets om dankbaar voor te zijn.’

‘Maar mama, mag je dan helemaal niet voor jezelf opkomen?’

‘Natuurlijk wel, want dat deed de apostel Paulus ook. Alleen als je de vrede van de Heer hebt, dan zal dat veel beter lukken, want dan doe je dat op een goede manier.’

IN GESPREK-JE

Joas wordt onderuitgehaald, een jongen van de tegenpartij heeft hem getackeld. *En wat doet Joas dan? ...*

Ben jij ook wel eens getackeld door iemand? Of heeft iemand wel eens dingen tegen je gezegd die gemeen of vals waren? ...

Wil je daar een voorbeeld van noemen of er iets over vertellen? ...

De jongen die Joas getackeld had, werd door de scheidsrechter van het veld gestuurd. *Wat vind je daarvan en waarom vind je dat? ...*

Joas keek meteen naar zijn aanvoerder en gaf de jongen die hem tackelde geen aandacht.

Zou jij dat moeilijk vinden? ...

En kun je vertellen waarom? ...

Kun je ook problemen hebben met gelovige mensen?

Of bestaat dat niet? ...

VRAGEN

1. *De scheidsrechter in ons hart ...*

A) is de vrede van de Heer.

B) is de vrede die we zelf proberen te maken.

2. *Door de vrede van de Heer ...*

A) ga je niet strijden tegen mensen.

B) ga je proberen mensen te veranderen.

3. *De duivel vertrekt ...*

A) als hij geen zin meer heeft om iemand lastig te vallen.

B) omdat hij niet tegen de woorden van God en de Heer op kan.

4. *De duivel ...*

A) weet nog steeds niet dat de Heer Overwinnaar is.

B) weet allang dat de Heer Overwinnaar is.

5. *Als de tegenstander ons aanvalt, kunnen we alleen maar blijven staan ...*

A) op de waarheid die in de Bijbel staat.

B) op onze eigen waarheid.

NAPRATEN

Zou het fijn kunnen zijn als je de vrede van de Heer in je hart krijgt als je moeilijke dingen meemaakt? ...

Waarom zou dat dan zo zijn? ...

Als je de vrede van de Heer hebt, kun je dan voor jezelf opkomen? ...

Het is soms helemaal niet gemakkelijk om rustig te blijven als iemand je onderuit probeert te halen. Misschien dat iemand je wel eens getackeld heeft of andere gemene dingen heeft gedaan. Maar door de genade-training leer je om dan niet tegen mensen te gaan strijden. Want je kunt wel boos worden of iets terugdoen, maar meestal wordt het dan alleen maar érg(er).

Het beste wat je doen kunt, is naar Heer kijken. Als je let op wat Hij voor jou heeft gedaan en doet, dan krijgt de tegenstander, de duivel, geen kans om je te 'tackelen'. Dan sta je stevig vást op het woord van God, de dingen die in de Bijbel staan.

Zullen we God en de Heer daarom bedanken voor de scheidsrechter die we in ons hart krijgen?

ANTWOORDEN

Vraag 1: Het goede antwoord was **antwoord A)**

De scheidsrechter in ons hart is de vrede van de Heer.

Vraag 2: Het goede antwoord was **antwoord A)**

Door de vrede van de Heer ga je niet strijden tegen mensen.

Vraag 3: Het goede antwoord was **antwoord B)**

De duivel vertrekt omdat hij niet tegen de woorden van God en de Heer op kan.

Vraag 4: Het goede antwoord was **antwoord B)**

De duivel weet allang dat de Heer Overwinnaar is.

Vraag 5: Het goede antwoord was **antwoord A)**

Als de tegenstander ons aanvalt, kunnen we alleen maar blijven staan op de waarheid die in de Bijbel staat.

GENADE-TRAINING

“Want de *genade* van God is verschenen,
redding brengend aan alle mensen,
ons opvoedend ...” Tit.2:11-12a

Wil je meer lezen? Kijk dan bij:

<https://evangelieomniet.nl/samenkomsten/jong-van-hart>.

Stichting Evangelie Om Niet

“... want allen zondigen
en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God,
en worden *om niet* gerechtvaardigd in Zijn genade,
door de vrijkoping die in Christus Jezus is ...” Rom.3:23, 24

Gratis online boeken lezen, delen en downloaden
(publicaties zijn ook om niet als uitgave verkrijgbaar)

Evangelieomniet.nl

Dit blaadje kun je samen met een begeleider doornemen. Het gaat over het onderwijs van God; de dingen die in de Bijbel staan. Dat heeft altijd met liefde te maken, omdat God Zelf liefde is. Je leert op Gods manier met andere mensen omgaan, maar dat kun je niet van jezelf. Daarom krijg je genade-training (Tit.2:11,12). Bij de genade krijg je iets voor niets en daar word je blij van. God maakt je op een andere manier gelukkig en dat geluk gaat nooit meer voorbij.

Onderwerpen:

De theorie en de praktijk (Ef.2:10)

Geest en leven (Rom.8:11)

Vragen om goede dingen (Mat.7:11)

De Heer is Overwinnaar (Kol.2:15)

De scheidsrechter in je hart (Kol.3:15)