

E-H

EBEN-HAËZER BOOKAZINE

APRIL 2022 | STICHTING E-H DEPOT NEDERLAND | NR. 2

LEVEN, VOOR ALLEN

WE HEBBEN EEN HEER DIE LÉÉFT.
UITEINDELIJK ZAL DAT ZIJN:
LEVEN, VOOR ALLEN."

Eben-Haëzer bookazine

Eben-Haëzer bookazine

Leven, voor allen

Andries van der Wal

Stichting EH-Depot Nederland

Gemeente Eben-Haëzer, ebenhaezer.nl

Dienst: Elke zondagochtend 10.00 – 11.30 u.

Plaats van Samenkomst:

Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Prinsenlaan 82

Rotterdam-Alexander

Colofon

Titel: Eben-Haëzer bookazine

Eerste jaargang nr.2 – Leven, voor allen

Verschijningsdatum: april 2022

Uitgever: Stichting E-H Depot Nederland, Rotterdam

Website: concordante-publicaties.nl

© 2022 Andries van der Wal

Alle rechten voorbehouden

Samenstelling & vormgeving:

Evangelie Om Niet

In samenwerking met Mieke Tom

Foto cover © Ginosphotos via Canva

ISSN 2773 0824

NUR 707

INHOUD

INLEIDING: Gekoesterd door Zijn liefde 11

1. Levend maken 13
2. De Eersteling 15
3. Door één rechtvaardige daad 17
4. Opstanding van doden 19
5. Leven, voor allen 21
6. Tot verheerlijking van God 25
7. God werkt het uit 31

Noten 35

Bron: Van der Wal, A. (2014). Oorspronkelijke titel: *In Adam, sterveling; in Christus, levend gemaakt*. Eben-Haëzer, <https://www.ebenhaezer.nl/2019/07/15/zondagsdienst-5-januari-2014/>

De Bijbelteksten komen uit de NBV21, tenzij anders aangegeven.

Een meer consistente weergave uit de grondtekst wordt aangegeven **met het woordje 'letterlijk' en is verkregen uit de Nederlandse Concordante Vertaling [NCV]**.

Bron: <https://www.concordante-publicaties.nl/vertaling/>

NCV Bijbelstudie App, <https://ncv-bijbelstudie.nl>

“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden,
de Eersteling van zij die ter ruste gelegd zijn.
Daar nu immers door een mens de dood kwam,
komt ook door de Mens de opstanding van doden.

Want evenals in Adam allen sterven,
zo zullen ook in Christus allen levendgemaakt worden.
Ieder echter in zijn eigen rangorde:

de Eersteling, Christus,
vervolgens die van Christus zijn
in Zijn aanwezigheid,
daaropvolgend de voltooling,
wanneer Hij ook maar het koninkrijk overgeeft
aan Zijn God en Vader,
wanneer Hij iedere overheid
en iedere autoriteit en kracht
buiten werking stelt.
Want Hij moet heersen
totdat Hij al Zijn vijanden
onder Zijn voeten geplaatst heeft.

De laatste vijand die buiten werking gesteld wordt is de dood.
Want Hij onderschikt alles onder Zijn voeten.

Wanneer Hij echter zou zeggen dat alles onderschikt is,
is het duidelijk dat het buiten Hem is
Die het al aan Zichzelf onderschikt.

Wanneer echter aan Hem het al onderschikt is,
dan zal ook de Zoon Zelf onderschikt worden
aan Hem Die aan Hem het al onderschikt,
opdat God zij alles in allen.”

1 Korintiërs 15:20-28 [Proeve van NCV]

INLEIDING: Gekoesterd door Zijn liefde

De dag breekt aan en soms zou je gewoon eens een tijdje moeten kijken hoe dat gaat.

Ik sta voor het raam en zie hoe het donker buiten door het licht wordt aangeraakt.

Dan zie je daar de wolken voortgestuwd worden door de wind en dan, tegen de onderkant aan, komt dat prachtige rozerode.

De dag komt eraan en dan komt dat mooie moment ...

dan komt daar een stukje van die zon boven de horizon en dan vooral met vocht in de lucht, is dat een kleurrijk gebeuren.

De dag staat echt óp.

De wereld is nieuw.

Ik zie auto's rijden.

Mensen zoeken alweer een parkeerplek, gaan naar een winkelwagentje.

Honden worden uitgelaten ...

maar dat licht is niet meer weg te denken.

Tegelijkertijd denk ik aan de liefde van God, voor ons en voor de wereld.

Nu gaat de schepping nog gebukt onder wolken van pijn en lijden maar er komt het moment dat dat Licht van Gods liefde ongehinderd gaat uitstralen naar allen.

Straks staat alles in het Licht.

Dan wordt eenieder in nabijheid gekoesterd door Zijn liefde.

Het heerlijke van dit gedeelte in 1 Korintiërs 15 is, dat je kunt zeggen: het is hetgeen wat God doet en niemand uitgezonderd.

Dat God ons geduld geeft met hen, die Hem niet verwachten.

Dat we liefde léven tot Zijn eer, opdat ook zij gaan beseffen dat Gods liefde naar hen uitgaat en Hij ook in hen alles zal zijn.

1. Levend maken

1 Korintiërs 15, daar wil ik met je naar gaan kijken, die tekst is zo ontzettend mooi.

Je zou kunnen zeggen: ‘Opstanding is verzekerd, want Christus is opgestaan.’

En als je dan kijkt, en je vergelijkt wat de schrijvers in het Nieuwe Testament over de opstanding zeggen, dan zie je dat Paulus, meer dan al die anderen, de opstanding benadrukt die ons wacht.

Hoe komt dat?

Op weg naar Damascus heeft hij de opgestane en verheerlijkte Heer ontmoet, Die in zijn leven heeft ingegrepen.

We gaan naar 1 Korintiërs 15, vers 20:

“Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.” ^[NBV21]

De concordante vertaling geeft het als volgt weer:

“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, de Eersteling van zij die ter ruste gelegd zijn.” ^[Proeve van NCV]

Jij en ik mogen God op Zijn woord nemen.

“... Christus /s opgewekt uit de doden ...”

Onomstotelijk bewijs!

We kunnen het, **bij zo’n tekst als deze**, heel gemakkelijk theoretisch op een rij hebben.

Fijn als je dat hebt, maar op een gegeven moment dacht ik: onomstotelijk bewijs, maar wat betekent dat voor ons?

In dit tekstgedeelte lees je over opwekking, opstanding en levendmaking.

Het gaat over ‘levend maken’ en dat zou je eigenlijk moeten spellen:

L-e-v-e-n-d m-a-k-e-n

Als je iemand verliest van wie je houdt ...

als je elke dag het gemis voelt van diegenen die je ontvallen zijn ...

dan zijn dit woorden die je kunnen gaan dragen.

Realiseer je dat 'levend maken' wil zeggen: buiten het bereik van de dood komen.

Dat is werkelijk *on-sterfelijk* zijn.

Einde van het sterven zijn.

De opstanding van onze Heer betekent voor jezelf wéten: opstanding van hen, die ontslapen zijn.

Eigenlijk kun je gewoon zeggen in de verzen 20, 21 en 22:

'Dood? Opgeheven!'

2. De Eersteling

In 1 Korintiërs 15:20 schrijft Paulus (letterlijk):

“Christus is opgewekt uit de doden,
de Eersteling van zij die ter ruste gelegd zijn.”

In de NBV21 lees je hier: “als de eerste van de gestorvenen”.

Wat betekent dat, wat je daar leest?

Je zou het je voor kunnen stellen als een tarweveld dat rijp is om
geogst te worden.

En dan begint het oogsten.

De Eerste is er: dat is Christus.

Dat is niet alleen een teken dat de oogst komt, maar ook *een belofte*.

Waarom heeft Paulus het over “de oogst” en over “de Eersteling”?

Daar is een goede reden voor.

We zitten tussen 1 Korintiërs 5, vers 7 – **waar over “ons Pascha werd
voor ons geofferd, Christus” gesproken wordt** – en 1 Korintiërs 16,
vers 8: **“Ik zal echter in Efeze verblijven tot Pinksteren ...”**.

Tussen Pasen en Pinksteren heeft Paulus deze brief geschreven.

Dat is de tijd voordat de oogst, die op het veld staat, eraf gehaald
wordt.

Denk hierbij ook aan het beeld wat je misschien kent uit de Bijbel:
de priester die, voor het aangezicht van de Heer, de oogst heen en
weer beweegt², profetisch heenwijzend: dit is het eerste, op de rest
mag je rekenen.

Soms moet je letten op kleine dingen.

Wat zegt Paulus?

Christus is de Eersteling.

Onthoud je het?

De Eerste van de oogst, dus de rest komt er onherroepelijk aan.
En als de oogst binnen is, dan staat er geen halm meer op het veld,
dan is er geen garve meer achtergebleven, dan blijft niemand achter.

Ik hield ergens een lezing en toen had ik het hier ook over.
In het verhaal ging het over mensen die je kent en van wie je houdt.
Mensen die wellicht Jezus afwijzen of van God niets willen weten.
Het kan zijn dat je kinderen hebt die, misschien wel door allerlei
omstandigheden, niets meer willen weten van God.
En ik legde er op dat moment de nadruk op, dat de liefde van God elk
mens uiteindelijk bereikt.
Dat niemand uitgezonderd blijft, maar God werft.
Hij trekt in Zijn liefde jou en mij, en ook de kinderen die het
misschien nu nog niet willen weten, naar Zich toe.
En toen zei ik dat de toekomst die God geeft zal zijn, dat Hij
uiteindelijk alles in allen is.

In de zorg om mensen van wie je houdt, kun je jezelf op een bepaald
moment gaan realiseren dat God niemand over het hoofd ziet, maar
dat Hij met iedereen tot Zijn doel zal komen.

Na afloop van de lezing liepen we weg, mijn vrouw en ik.
En we gaven iemand die we kenden een hand en daar was emotie.
Er waren tranen.

**Eigenlijk kwam het er bij die persoon op neer: 'Ik wíst het en ik wéét
het: God wordt alles in allen.'**

Toch had ze blijkbaar de lijn nog niet doorgetrokken dat God ook in
haar kinderen – die nog niet hoefden of wat voor reden er ook mocht
zijn – *alles* zal zijn.

Ineens waren er tranen van blijdschap omdat dit een prachtig
evangelie is.

3. Door één rechtvaardige daad

We mogen weten dat God alles in allen zal zijn en dat Hij dat doet in een machtig gebeuren.

Maar het is niet alleen maar cerebraal, verstandelijk; dit evangelie is niet alleen voor onze bovenkamer bestemd.

De Zoon als Eerste en de rest komt er allemaal achteraan.

Niemand blijft achter op het veld van de schepping, op het veld van de wereld.

Dan zou je kunnen zeggen: ‘Ja, wacht even, dat gaat wel snel, hoe zit dat dan?’

Kijk naar *Christus* ...

dan zie je wat Gods hart te geven heeft.

Voor jou, voor mij, uiteindelijk voor allen.

Het is machtig om het tekstgedeelte van 1 Korintiërs 15:20-28 te lezen.

Dat allen, door Adam, sterveling zijn geworden.

Maar dat God geen punt heeft gezet.

Hij heeft er een komma van gemaakt, want dan is er één daad van gerechtigheid.

Daarover kun je lezen in Romeinen 5:18.

“... zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.” [NBV21]

In de concordante vertaling staat het volgende:

“Dan, zoals het dus door één krenking
voor alle mensen tot veroordeling is,

zo is het ook door één rechtvaardige daad
voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.” [Proeve van NCV]

Wat de Zoon heeft gedaan tot rechtvaardiging ten leven voor alle
mensen ...

Kun je je voorstellen dat Paulus met het paaslam in zijn hoofd zat
met dat Pascha wat gevierd was?

Het is één daad van gerechtigheid.

De Heer, Die de zonde van de wereld op Zich neemt.

Dat offer van Christus, wat werkt dat uit?

Als je beseft wat Christus gedaan heeft, dan is dat niet alleen maar
**een verstandelijke kwestie maar: ‘Mag het alstublieft zakken naar
mijn hart?’**

En als je dan kijkt naar degenen om je heen, de mensen die je
tegenkomt ... dan te weten dat God uiteindelijk zal zijn: alles in alle
mensen.

De levendmaking van Christus houdt in: de zekerheid van leven voor
allen.

Wat hebben we aan kennis als het geen hartenkennis wordt?

Mag die kennis, kennis van je hart zijn.

4. Opstanding van doden

1 Korintiërs 15, vers 21.

Een klein beetje wat je hebt bij bepaalde muziek: tromgeroffel, het geluid laten aanzwellen, want Paulus zit hier in een machtig betoog.

“Want zoals de dood er is gekomen door een mens,
zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.”

[NBV21]

Letterlijk:

“Daar nu immers door een mens de dood kwam,
komt ook door de Mens de opstanding van doden.” [Proeve van NCV]

Dat is mooi, dat het er zó, op die manier, staat.

Door één mens: de dood.

Door dé Mens: de opstanding van doden.

En kun je dat invullen?

Ja, want door Adams overtreding (letterlijk: krenking) kwam de dood in de wereld.

Denk maar aan Genesis 2:16-17.

“Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’” [NBV21]

Letterlijk staat daar: “stervende zul jij stervend zijn”.

En dat gebeurde.

Genesis 3:19 zegt:

“Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.” [NBV21]

In Adam, als de stamvader van alle mensen, stierf heel de mensheid die in hem aanwezig was.

En als je dan om je heen kijkt ...

of als je weleens in de spiegel kijkt ...

dan zie je daar dat onloochenbare en onomkeerbare bewijs van het gegeven dat de tijd voorbijgaat, dat je ouder wordt.

Het is het feit dat we sterveling zijn.

Onloochenbaar.

Elk mens is sterveling.

Paulus zegt in Romeinen 5, vers 12:

“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd ...”

Meer letterlijk, vanuit de grondtekst:

“Derhalve,
evenals door één mens de zonde
in de wereld binnen gekomen is,
en door de zonde de dood,
zo is ook tot in alle mensen
de dood doorgekomen,
waarop allen zondigden ...” [Proeve van NCV]

De dood is tot in alle mensen doorgekomen, *waarop* allen zondigden.

Dat is wat Paulus zegt en goed vertalen, geeft goed zicht.

Het is geen ‘hobby’, maar het brengt aan je hart wat er staat.

Je kan met je voet op dat Woord gaan staan.

Daarom zijn we zo nadrukkelijk met die tekst bezig: wat stáát er?

En dat wat er staat, heeft gevolgen voor wie je bent, voor wat je doet, voor wat je gelooft en voor hoe je wandelt.

5. Leven, voor allen

Ik vind dat ik je nu lang genoeg heb laten wachten.

Het tromgeroffel zwelt aan ...

1 Korintiërs 15, vers 22:

“Zoals allen sterven in Adam,
zo zullen allen ook tot leven komen in Christus.” [NBV21]

**“Want evenals in Adam allen sterven,
zo zullen ook in Christus allen levendgemaakt worden.”** [Proeve van NCV]

Dat is toch een vérs!

Adam: *allen* sterven.

Christus: *allen* levend gemaakt.

Dus dat wat de mens in zijn greep heeft, daar geeft Paulus hier hét antwoord op.

“*Christus* is de opstanding en het leven”, zegt ook Johannes 11:25.

God is met een machtig plan in die wereld bezig om dat uit te werken.

“Want evenals ...”

“Zo zullen ook ...”

In Adam – in Christus.

Allen sterven – allen levend gemaakt.

Prachtig om die parallel te zien.

Toen het met Adam gebeurde, was daarna niemand uitgezonderd, we zijn allemaal sterveling.

En in Christus is ook niemand uitgezonderd.

We zullen allemaal levend worden gemaakt, alleen niet allemaal tegelijk.

“Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd”, staat er in 1 Korintiërs 15:23a.

Letterlijk: “Ieder echter in zijn eigen rangorde”.

Dat ís wat: “evenals in Adam ... zo ook in Christus”.

Wat een machtige zaak!

In Adam, in *de dood* gedompeld.

In Christus, *leven* in onverderfelijkheid en heerlijkheid.

En God heeft dat gedaan in de Zoon en werkt dat uit naar heel de schepping.

Ik denk dat dát het is, wat je heel duidelijk mag weten.

Paulus zegt dat zo mooi in 2 Korintiërs 5, vers 14:

“Wat ons drijft is de liefde van Christus,
omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens
voor alle mensen is gestorven,
waardoor alle mensen zijn gestorven ...” [NBV21]

“Want de liefde van Christus dringt ons,
dit geoordeeld hebbend,
dat indien Één voor allen gestorven is,
dus allen gestorven zijn.” [Proeve van NCV]

Dringt de liefde van Christus mij ...?

Ben ik tot dát inzicht **gekomen** ...?

Heb ik het met heel mijn hart, met heel mijn wezen, omarmd dat *Eén*
voor allen gestorven is?

Voor hen gestorven én opgestaan?

Dat wat God uitwerkt in die grootheid, is magnifiek.

Ik denk dat het machtig is dat jij en ik mogen weten, dat God in de Zoon laat zien wat het is.

“Want evenals in Adam allen sterven”, ja, maar er staat geen punt.
God geeft dat in Christus allen levend gemaakt zullen worden.

De dood van de Zoon op Golgotha leidt uiteindelijk voor alle mensen ten leven.

Paulus noemt Christus niet voor niets: “**Christus, ons leven.**” Kol.3:4

Essentieel is de dood van de Heer, maar daarna volgt de opstanding. Iets fundamentele is er niet.

We hebben een Heer die lééft.

We hebben een Heer die ons leven is.

Uiteindelijk zal dat zijn: leven, voor allen.

6. Tot verheerlijking van God

1 Korintiërs 15, vers 23:

“Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd:
Christus als eerste en daarna,
wanneer Hij komt,
zij die Hem toebehoren.” [NBV21]

Concordant:

“Ieder echter in zijn eigen rangorde:
de Eersteling, Christus,
vervolgens die van Christus zijn
in Zijn aanwezigheid¹ ...”

Dat is het machtige moment, waar we naartoe onderweg zijn:
voortdurend constant *onverderfelijk leven*.

De dood trekt ieder mens naar het graf, maar er is meer.
Jij en ik mogen weten: er is toekomst.
We mogen deze woorden als een belofte van God meenemen.
Het is een regenboog van toekomst, die Hij geeft.
Het is opstanding, levendmaking.

Te Zijner tijd – op Gods tijd – zal ieder mens levend worden gemaakt.
De dood zal buiten werking worden gesteld en in de toekomst zal dat
zich gaan voltrekken.

1 Korintiërs 15:24-27:

“En dan komt het einde en draagt Hij het koningschap over aan God,
de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht
**vernietigd heeft. Want Hij moet koning zijn totdat ‘Hij alle vijanden
aan zijn voeten heeft gelegd’.**

De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat:
'Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.'

Wanneer er 'alles' staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan Hem onderwerpt." [NBV21]

Letterlijk:

"... daaropvolgend de voltooiing,
wanneer Hij ook maar het koninkrijk overgeeft
aan Zijn God en Vader,
wanneer Hij iedere overheid
en iedere autoriteit en kracht
buiten werking stelt.
Want Hij moet heersen
totdat Hij al Zijn vijanden
onder Zijn voeten geplaatst heeft.

De laatste vijand
die buiten werking gesteld wordt
is de dood.
Want Hij onderschikt alles onder Zijn voeten.

Wanneer Hij echter zou zeggen
dat alles onderschikt is,
is het duidelijk dat het buiten Hem is
Die het al aan Zichzelf onderschikt." [Proeve van NCV]

Onverderfelijk leven, zegt Paulus ook in 2 Timoteüs 1:10.

Letterlijk: "... onze redder, Christus Jezus, Die de dood buiten werking stelt, en leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt door het evangelie ..."

Christus Jezus, stelt de dood "buiten werking".
Hij brengt leven en onverderfelijkheid aan het licht, door het

evangelie.

In Hem zullen *allen* bekleed worden daarmee.

Doordat Christus er is als Eersteling, komen straks allen bij de Vader terecht.

“Ieder in zijn eigen rangorde”, 1 Korintiërs 15 vers 23.

Denk ik een beetje aan een groep militairen.

En dan zegt iemand: ‘Geef acht!’

Op dat moment wordt die groep alert, waakzaam.

Wat gaat er gebeuren?

En dat komt daarna.

Je zou bijna zeggen: ‘Geef acht! Let op, wat God aan het doen is!’

De Zoon?

Ja, daar is het mee gebeurd.

Opgewekt, opgestaan, levend gemaakt.

Wauw, dat komt straks bij ons ook!

Bij allen, uiteindelijk.

Ieder in zijn eigen rangorde: Christus als Eersteling.

Vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst (letterlijk: in Zijn aanwezigheid).

Hierover lees je in 1 Korintiërs 15:51-55.

Vanuit de concordante vertaling:

“Zie, een geheimenis zeg ik jullie,

wij zullen niet allen inderdaad ter ruste gelegd worden,

maar wij zullen allen veranderd worden,

in een ondeelbaar ogenblik,

in een oogwenk, bij de laatste bazuin.

Want Hij zal bazuinen

en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden,

en wij zullen veranderd worden.

Want dit bederfelijke moet onverderfelijkheid aandoen
en dit stervende moet onsterfelijkheid aandoen.

Wanneer echter ook maar dit bederfelijke onverderfelijkheid aandoet
en dit stervende onsterfelijkheid aandoet,
dan zal het woord plaatsvinden, waar geschreven staat:

‘Opgeslokt is de dood in de overwinning.
Waar, dood, is jouw overwinning?
Waar, dood, is jouw prikkel?’” [Proeve van NCV]

Dan kun je denken aan de gelovigen zoals wij.
Maar daarna ook aan Zijn komst voor het volk Israël op de Olijfberg.
Zach.14:4; Hand.1:11

En dan tenslotte de rest van de mensheid bij de voltooiing. ^{1Kor.15:24}

Je kunt er heel lang over praten, maar het moment zal komen dat
iedereen van ganser harte, **helemaal volledig, zegt: ‘Ja, ik wil Hem
onder geordend zijn. Hij is Degene Die het uitmaakt in mijn leven.’**

Filippenzen 2:9-11:

“Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is Heer,’
tot eer van God, de Vader.” [NBV21]

Letterlijk lees je daar dat:

God “Hem uitermate verhoogd en Hem in genade de Naam
geschonken heeft, die is boven alle naam”.

Opdat:

- in de Naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen³ en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn;
- alle tong van harte belijdt: 'Heer is Jezus Christus', tot verheerlijking van God, de Vader.

7. God werkt het uit

Het bijzondere van dat Woord is datgene wat je weet.
Dat mag van kennis tot hartenkennis worden.
Dat je je realiseert: Vader, U heeft in de Zoon alles gedaan om mij te werven.
U ging uit naar mij.

‘De God en Vader van de Heer, is ook mijn God en Vader.
En Hij is ook de God en Vader van die ander.’

Op de plek waar je bent zó naar elkaar kijken: ook voor de ander is Hij die weg gegaan.

Het is heerlijk om te weten dat God een machtige weg gaat en dat we *van harte* van Hem mogen zijn, in elk opzicht.
Dat de dood wordt opgeheven en dat God zal zijn: alles in allen.

Wat zou het voor jou en mij betekenen als Christus niet is opgewekt?
Paulus is daar heel duidelijk in.
Hij zegt in 1 Korintiërs 15:17-19:

“Maar als Christus niet is opgewekt,
is uw geloof nutteloos,
bent u nog een gevangene van uw zonden
en worden de doden die Christus toebehoren niet gered.
Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen,
zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.” ^[NBV21]

Vanuit de concordante vertaling:

“Indien echter Christus niet is opgewekt,
is jullie geloof ijdel
en zijn jullie nog in jullie zonden.
Dus gaan ook zij die ter ruste gelegd worden in Christus te gronde.

Indien wij alleen in dit leven op Christus gehoopt hebben
zijn wij de erbarmelijkste van alle mensen.” [Proeve van NCV]

Dus wat betekent Zijn opstanding voor jou en mij?

Dat is *de verwachting* die we uitspreken met elkaar, als we bij een graf staan en daar onze geliefden neerleggen.

De doden zullen opstaan.

Er is een: ‘Tot straks.’

Er is een: ‘Tot ziens.’

Van ‘beklagenswaardig’ worden we (in Statenvertaling-termen
geformuleerd): ‘welgelukzalig’.

Dat betekent: hóógst gelukkig.

Er zijn zoveel meningen over de dood van Christus en de opstanding.
Maar doordat Christus is opgestaan, zijn al die menselijke meningen
over de dood verslonden.

Weg!

Klaar!

En het *typerende* van de Eersteling is, dat God **de rest gaat geven ...**
automatisch; niet meer tegen te houden.

Ik denk dat dát het bijzondere is.

De dood: opgeheven!

Want dan zegt Paulus in 1 Korintiërs 15:26-27 (we lazen het al
eerder):

“De laatste vijand die buiten werking gesteld wordt is de dood.

Want Hij onderschikt alles onder Zijn voeten.

Wanneer Hij echter zou zeggen dat alles onderschikt is,
is het duidelijk dat het buiten Hem is

Die het al aan **Zichzelf onderschikt.**” [Proeve van NCV]

En dan krijg je, als slotsignaal, vers 28:

**“Wanneer echter aan Hem het al onderschikt wordt,
dan zal ook de Zoon Zelf onderschikt worden aan Hem
Die aan Hem het al onderschikt,
opdat God zij alles in allen.”** [Proeve van NCV]

Er is zoveel dat op de plaats staat die God toekomt, kijk maar gewoon een rondje journaal.

Maar God volvoert Zijn plan.

Alles wat tussen ons en Hem in staat moet eruit.

Niets mag staan op de plaats die God toekomt.

Als alles onder de voeten van de Christus is gebracht, dan draagt Christus het over aan God, de Vader, en zal God zijn alles in allen.

Dan zal alles Hem onderschikt zijn: soevereiniteiten, heerschappijen, (vol)machten en krachten⁴.

We mogen God danken voor de wijsheid waarmee Hij in Zijn schepping aan het werk is.

Dat alles door de Zoon van Zijn liefde tot stand zal worden gebracht.

Hij is gisteren, vandaag en morgen, elke dag van je leven nabij.

Je mag op de plek waar je bent beseffen: ja, enorm! U bént er.

En de toekomst, die Hij geeft aan jou en mij en aan degenen die we **hebben neergelegd in het graf ...**

die toekomst, voor allen, is: dat God *niemand* over het hoofd ziet.

Straks zullen we hen terugzien.

Die toekomst ís er en Hij werkt het uit.

Die draagkracht heeft Hij.

Amen.

Noten

¹ Het Griekse woord *parousia* betekent letterlijk ‘aanwezigheid’ of ‘presentie’ en staat tegenover het begrip ‘afwezigheid’. Het duidt niet alleen op het moment van aankomst maar ook op het navolgende verblijf; een periode.

² De eerstelingen van de tarweoogst worden geofferd aan God. ^{Lev.23:10} Het spreekt van *Gods werk tussen Christus’ eerste en tweede komst*. Het Pinkster- of Wekenfeest ligt tussen twee groepen van hoogtijden. De 1^e groep hoogtijden rond *Pesach* zijn allen in de *eerste* maand. Deze groep hoogtijden vond haar vervulling in de *eerste* komst van Christus.

De 2^e groep hoogtijden is in de *zevende* maand met daarin de dag van de bazuin, *Jom Kipoer* en loofhuttenfeest. Deze groep van **hoogtijden zal worden vervuld in Christus’ tweede komst**. Het Pinksterfeest in de derde maand ligt daartussen.

³ Vijf keer is er in de Efeze-brief sprake van “te midden van de hemelingen”. Andere vertalingen spreken soms van ‘hemelse gewesten’ maar het woord ‘gewesten’ is een toevoeging.

⁴ In Efeziërs 1 wordt gesproken over: soevereiniteiten, heerschappijen, (vol)machten en krachten. Zoals er rangen en standen zijn van velerlei aard op aarde, zó is dit eveneens het geval in het hemelruim boven ons.

Stichting E-H Depot Nederland

Deze stichting heeft als doel: (het bevorderen van) de verkondiging in woord en geschrift van het Evangelie van genade, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.

Gemeente Eben-Haëzer, Stichting E-H Depot Nederland,
<https://www.ebenhaezer.nl/wie-wij-zijn/stichting-en-vereniging/info-stichting/>

In samenwerking met:

Stichting Evangelie Om Niet

Het Evangelie spreekt van de ene God,
Die OM NIET alle mensen redt, verzoent,
levend maakt en rechtvaardigt!

Gratis online boeken lezen, delen en downloaden
(publicaties zijn ook OM NIET als uitgave op papier verkrijgbaar)

Evangelieomniet.nl

IN DEZE UITGAVE

LEVEN, VOOR ALLEN

ANDRIES VAN DER WAL

**"Zoals allen sterven in Adam,
zo zullen allen ook tot leven komen in Christus."**

1 Korintiërs 15:22 [NBV21]

Dat wat God uitwerkt in die grootheid, is magnifiek. Ik denk dat het machtig is dat jij en ik mogen weten, dat God in de Zoon laat zien wat het is.

Letterlijk: "Want evenals in Adam *allen* sterven ...". Ja, maar er staat geen punt. God geeft dat in Christus *allen* levend gemaakt zullen worden.

De dood van de Zoon op Golgotha, leidt uiteindelijk voor alle mensen ten leven. Paulus noemt Christus niet voor niets: "Christus, ons leven", Kolossenzen 3:4. Essentieel is de dood van de Heer, maar daarna volgt de opstanding. Iets fundamenteelers is er niet.

INHOUD

- Gekoesterd door Zijn liefde
- Levend maken
- De Eersteling
- Door één rechtvaardige daad
- Opstanding van doden
- Leven, voor allen
- Tot verheerlijking van God
- God werkt het uit